



TKP/ML

MERKEZİ KİTLE YAYIN ORGANI

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN !

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN EMEKÇİ HALKIMIZA !

Türk-Kürt çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının öncü örgütü Partimiz TKP/ML ve kızıl ordumuz TİKKO, Komünist Önder ve değerli Komutanlardan İsmail BULUT ve Doğan KARADAĞ'ı Kızıl Siyasi İktidarlar için Gerilla Savaşının zorlu ama şanlı kavgasında şehit vererek kaybetti.



www.ikk-online.net

İSMAİL BULUT

**Partimiz TKP/ML'nin değerli Üyeleri,
Sempatizanları, Taraftarları, ordumuz TIKKO'nun
kahraman savaşçıları !**

**Partimiz ve ordumuz, önderimiz İ.KAYPAKKAYA
yoldaşın çizdiği kızıl güzergahta yürüyerek silah
elde savaşan çok değerli iki parti üyesini ve
komutanını şehitler kervanına kattı.**

İsmail ve Doğan yoldaşlar 21 Haziran günü Karadeniz topraklarını kızıl kanlarıyla sulayarak ve isimlerini altın haflerle devrim tarihine yazdırarak bedenlen aramızdan ayrıldılar. Bu dağların iki büyük isyankar ve de kızıl kartallarının bedenlen aramızdan ayrılışları, gerek parti ve ordumuz ve gerekse Dersim halkı açısından büyük bir kayıp ve acıdır.

Fakat bu gibi kayıplar ne ilktir ne de son olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Şehitler verilecektir. Şehitler verilmeden hedefimiz olan bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizme ulaşılması ve oradan da durmaksızın komünizme varılması mümkün değildir. Öyleyse şehit düşen yoldaşlarımız için matem tutmaya hakkımız yok. ŞAHİN (İsmail) ve TOPO (Doğan) yoldaşlara gerçek anlamda ve onlara yaraşır bir saygı ve sevgi göstermek istiyorsak, bunun yolu; umutsuzluğa, kararsızlığa kapılmak ve yas tutmak değil, sınıf düşmanlarımız olan kinimizi, devamıza olan inancımızı ve kararlılığımızı bin kat daha artırarak, şehitlerimizin bıraktığı kızıl bayrağı savaşkan bir ruhla daha görkemli bir şekilde düşmana inat dalgalandırmak ve var gücümüzle partimiz TKP/ML'yi desteklemek, ordumuz TIKKO saflarında savaşarak daha bir boyutlandırmaktır.

İşte ancak o zaman, ŞAHİN ve TOPO yoldaşın gözlerini arkada bırakmadan savaşmışığımız ve onlara gerçek saygı ve sevgiyi göstermiş oluruz.

İşte ancak o zaman, bu devrim kervanında şehit düşen yoldaşlarımıza karşı yaraşır bir saygı ve bize düşen mücadele görevini yerine getirmiş oluruz.

Bu çok değerli iki kızıl gülü, emekçi halkımızın devrimci-demokrat kamuoyunun, taraftar-sempatizan ve savaşçılarımızın daha yakından tanınması için, sınıf mücadelesinin yakıcı ateşi içerisindeki yerlerinden konumlarından ve yaşamlarından az da olsa sözetmek gerekli.

İSMAİL BULUT (ŞAHİN, KARO) yoldaş;

Dersimin Hozat ilçesine bağlı köylerden birinde yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak 1963 yılında dünyaya geldi.

O, dünyaya gözlerini açar açmaz, hatta annesinin karnında iken bile kan emici, sömürücü ve faşist diktatörlüğün zulüm ve sefaletini annesiyle yaşayarak duyumsuyordu. Doğduktan sonra da düzenin zulüm ve sömürüsüyle hep yanyandı. Çocukluk ve gençlik yılları da hep bu yaşamla geçti. Çünkü ailesi oldukça yoksuldu.

ŞAHİN yoldaş dünyaya geldiği andan itibaren ailesinin Dersim isyanına ilişkin anılarıyla bilinci ve yüreğini zenginleştirdi. Çünkü ŞAHİN yoldaşın ailesi de DERSİM'in Kürt köylüleri gibi isyana katılmış, sürgünler ve katliamı yaşamıştı. İşte ŞAHİN yoldaş, ailesinin DERSİM anılarıyla devlet ve düzene karşı belli bir bilinç ve kinle yoğrulurken,

eksik olan bilincini ise, partimizle tanışması sonucu yakalamış oldu. Ve böylelikle ŞAHİN yoldaş, bu kez de DERSİM isyanından niteliksel olarak farklı bir başkaldırımın engin denizine atılıyordu. Hem de tüm gericiliğe karşı halkların kurtuluş ve özgürlüğü için bir isyanın denizine.

ŞAHİN yoldaşın daha çocukluk yıllarından itibaren partimizle tanışması ve DERSİM anılarıyla yoğrulması olması onun için bir şanstı. Yani ŞAHİN yoldaşın bu iki şeyi bir arada yaşaması, onu sınıf mücadelesine katılması için daha coşkulu ve daha canlı kılıyordu. İşte ŞAHİN yoldaş, bu bilinç ve kinle daha Ortaokul yıllarında iken, okul boykotlarına ve yürüyüşlerine katılıyordu. Lise yıllarında ise, bu kez daha bir bilinçli eylemlere katılıyordu ve önderlik ediyordu.

ŞAHİN yoldaş, 1983 İlkbaharında ordumuz saflarına, gerilla savaşına profesyonel olarak katılmadan önce genç bir komünist ve yerel bir milis olarak, verilen görevleri hiç aksatmadan aktif bir şekilde yerine getiriyor ve gücü oranında koşuyor koştu-ruyordu. Daha yerel milis olarak faaliyet yürüttüğü yıllarda gerek parti Komiserleri, gerekse Komutanlar ve gerekse çevredeki halk tarafından oldukça sevilip sayılıyordu.



Yıldız ÇİÇEK ve İsmail BULUT

ŞAHİN yoldaş, yerel milislik görevlerini sürdürürken aynı zamanda daha aktif görevler yapmak ve mücadele yürütmek istediğini sürekli olarak Komutan ve Komiserlere bildiriyordu. Yoldaşın bu talebi 1983 İlkbaharında gerçekleştirilerek ordu saflarına alınarak profesyonel faaliyete başlar başlamaz tıpkı İlkbahar mevsiminin coşkunluğu, tazeliği, diriliği, verimliliği ve sevecenliği gibi faaliyetlerini sürdürdü. Oldukça çalışkan ve coşkuluydu, cıvıl cıvıldı. İşte yoldaşın bu özelliği ve meyzetleri o nu kısa sürede parti üyesi konumuna getirdi. Ve 1984 yılında o artık partimiz TKP/ML'nin komünist bir üyesi idi. Artık yoldaş daha büyük ve ağır görev ve sorumluluklar bekliyordu. Üstelik artık parti içinde seçme ve seçilme hakkına da sahipti. Daha açıkcası yoldaş, önderlik yapacak veya yapabilecek konuma erişmenin ilk adımlarını atmıştı artık.

İşte ŞAHİN yoldaş, bu görev ve sorumluluğunun bilinci içinde hareket ederek daha çok okuyor, araştırıyor eleştiriyor ve tartışıyordu. Bir yandan bu görevlerini yürütürken, diğer yandan da faşist dikta törlüğe karşı silah elde savaşıyor, ordu ve parti saflarına insan kazanmak için çalışma ve örgütlenme yapıyordu.

ŞAHİN yoldaş, bir yandan bu görev ve sorumlulukların altına girdi, diğer yandan da parti içerisinde oportünist-revizyonist ve tasfiyeci İl.MK'cılara karşı iki çizgi mücadelesi temelinde yürütülmeye çalışılan ideolojik mücadelede yerini aldı. İl.MK önderliğinde 1986 yılında yapılacak 3. Parti Konferansı'nın delege seçimleri sırasında ŞAHİN yoldaş 3.Konferans yedek delege seçildi.

Artık ŞAHİN yoldaş, sıradan bir taraftar, bir sempatizan, savaşı ve parti üyesi konumundan önderlik yapabilecek safhaya gelmişti. Tabiki bu, yoldaşın görev ve sorumluluklarının artması, daha fazla çalışması ve fedakarlık yapması demektir.

II.MK'cılara karşı ideolojik mücadeleyi elden bırakmayan ŞAHİN yoldaş, 1986 Kasım'ında silah yoldaşları, değerli komutanları ve Konferans asil delegeleri Hüseyin TOSUN ve Rıza SÖKMEN'in Konferans toplanmak üzere iken, diğer Konferans delegesi ve dava yoldaşlarıyla beraber şehit düşmeleri üzerine, ŞAHİN yoldaş yedek delegelikten asil delegelice çıktı.

Yine ŞAHİN yoldaş, 1986 Kasım'ında partinin Batı ve Doğu delegelerinin çoğunluğunun şehit oluşu ve kendileri açısından daha başka nedenlerden dolayı (mesela;"bu revizyonist, sağ-oportunist ve tasfiyeci önderliğin konferans yapmaya niyeti yok. Bunların önderliğinde konferans yapılmaz vb. gibi), II.MK önderliğine karşı oluşturulan KÖK (Konferans Örgütlenme Komitesi) saflarında yer alarak bunun savunusunu yaptı.

ŞAHİN yoldaş, parti içerisinde kargaşa ve kaos ortamı sürerken ve parti 3.Konferansı başlamak üzere iken, 1987 Eylül ayı içerisinde Doğu'nun diğer delegesiyle birlikte Konferansa gitmeyerek tüm savaşçılarla birlikte II.MK'cılara karşı cepheden bayrak açarak örgütsel bağlarını kopardılar. Çünkü artık ŞAHİN ve yoldaşları için, "parti içi mücadele yerine cepheden bayrak açarak mücadele etmek gerekli ve zorunlu hale gelmişti. Ayrıca II. MK'cılarla aynı masaya oturup Konferans yapılmazdı."Yoldaşlar bu tavır ve davranışlarını "TKP/ML-DABK" imzalı bildiri ve yazılarla kamuoyuna duyurdular.

İşte ŞAHİN yoldaş, 14 Nisan 1992'ye kadar (birlik öncesi) kamuoyunda TKP/ML-DABK ve TKP/ML-KONFERANS olarak bilinen bu iki örgütten TKP/ML-DABK saflarında yerini alarak faaliyetlerini sürdürdü. ✓

ŞAHİN yoldaş, TKP/ML DABK'ın ilk kurucusu ve önderleri arasında yer almıyordu. Fakat üyeleri içerisindeydi. Yöneticilerden bir kısım yoldaşın gerek şehit olması, gerekse düşmana esir düşmesi sonucu ŞAHİN yoldaş yönetime alındı.

1988 yılının ortalarında ise, "bölgesel dönemden kurtulmak ve örgütü Merkezi Konferansa götürmek için oluşturulan GMK (Geçici Merkez Komitesi)'ne sekreter olarak seçildi. Bu görevi 89 Haziran'ına kadar sürdürdü. III.Konferansta yeniden parti sekreterliğine getirildi. Bu görevini 1992 Mart ayı başlarına kadar devam ettirdi. '92 Mart'ında MK içerisinde yapılan yeni bir değişiklikle sekreter yardımcılığı görevini üstlendi.

14 Nisan 1992 tarihinde başlayan TKP/ML-DABK ve TKP/ML-KONFERANS'ın Birlik Komisyonları toplantısında yer alarak alınan kararların altına imzasını koyan yöneticiler arasında yer aldı. Bu toplantıda yapılan görev dağılımı neticesinde TIKKO'yu örgütlemek ve ona önderlik etmekle görevli TKP/ML Askeri Komisyon Sekreterliğine ve Örgütlenme Bürosu üyeliğine getirildi. (Askeri Komisyon görevine birlik öncesi de seçilmişti.) Bu görevlendirmeler içerisinde 2 No' lu ,gerilla Bölgesine (Karadeniz ve Orta Anadolu) birinci derecede Siyasi Komiser ve Komutan olarak atandı. (Aynı atama birlik öncesi de yapılmıştı.)

ŞAHİN yoldaş; iyi bir Komiser (Önder Kadro) olduğu kadar kıdemli ve değerli bir Komutandı da. Parti kademelerinin en altından enun üst mevkisine kadar görev alıp yürüttüğü gibi, Ordu kademelerinin de en altından en üstüne (Genel Komutanlığa) kadar görev alıp yürütmüştür. Kısacası ŞAHİN yoldaş, şehit oluncaya kadar tüm bu görevlerini gücü yettiğince başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışan iyi bir Komiser ve değerli bu bir Komutandı.

ŞAHİN yoldaş, şuna çok inanıyor, biliyor ve savunuyordu;"İYİ BİR KOMÜNİST ÖNDER OLMANIN YOLU, İYİ BİR SAVAŞÇI VE KOMUTAN OLMaktan GEÇER" Ve yine "PARTİMİZ ÖNDERLERİ TEORİK OLARAK YETKİN OLMAKLA KALMAMALI, AYNI ZAMANDA İYİ SAVAŞAN ASKER VE KOMUTAN DA OLMALIDIR" diyordu. Şunu abartmaksızın söyleyelim ki, o her ikisini de bir arada yürüterek "yaşamını, kavga gücünü kanla yoğurarak" mücadelesini sürdürüyordu.

ŞAHİN yoldaş, daha bir çok güzel ve örnek alınması gereken erdemlere de sahipti. O, yalnızca askeri ve siyasi faaliyetiyle kalmıyordu. O, Komünist siyasetini ve silahını saz çalıp türkü söyleyerek de beziyordu. O, bu etkinlikleriyle kitlelerle daha iyi anlaşılıyor, onlarla rahatça kaynaşıyor ve onları rahatlıkla örgütleyebiliyordu.

ŞAHİN yoldaş, partimiz, ordumuz ve faaliyet yürüttüğü alanlarda kitleler tarafından ne denli çok seviliyorduydu, düşman tarafından da tam tersi hiç sevilmiyordu. Yoldaşın kahramanlığı, yiğitliği, korkusuzluğu, kararlılığı, kitleler tarafından seviliyor olması, düşmana ise ağır darbeler vurması onun iyi bir Komiser ve Komutan olmasından dolayıdır. Ki faşist devlet, İTİ, MİT'i, ve ajanlarıyla ŞAHİN yoldaşın ailesini sindirmek için gözaltına alıyor, sürgün ediyor ve köylerine baskı yapıyordu. Bu da yetmiyormuş gibi yoldaşın "KELLESİNİ GETİRENLERE" bol miktarda para ve değişik şeylerle ödüllendireceklerini, ajanları ve afişler aracılığıyla kitlelere duyuruyorlardı.

Faşist devlet güçlerinin bu yola başvurmasının nedeni, ŞAHİN yoldaşın, onlar için büyük bir tehlike oluşturmasıdır. Çünkü ŞAHİN yoldaş, 10 yıllık gerilla mücadelesi yaşamında düşman güçlerine bir dizi kayıp verdirtmiş iyi bir savaşçı ve komutandı.

Çünkü ŞAHİN yoldaş, gittiği her yerde kitlelerin, Demokratik Halk Devrimi (DHD) sosyalizm ve Komünizm için emperyalizme, feodalizme, Komprador kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı isyanını bilinciyle sözü ve silahıyla örgütçü ve yönlendirici bir önder ve Enternasyonal bir komünistti.

Faşist diktatörlük ve onların kelle avcıları ŞAHİN yoldaşı, bin bir hile ve entrikalara başvurarak ele geçiremedi. Fakat ŞAHİN yoldaşın, on yıllık silah arkadaşlarından TOPÇU yoldaşın dikkatsizlik sonucu elinde patlayan bomba sonucu ağır yaralanması ve bunun sonucu olarak da düşman tarafından sağ bir şekilde yakalanarak katledilmesi, sonuçta düşman için bir sevinç kaynağı oluştursa da; biz biliriz ki, düşmanlarımızın bu gibi "başarıları" geçicidir. ŞAHİN yoldaş bir kaza sonucu yaralandı, öleceğini anladığı için yanındaki diğer yoldaşlarına ; **"Bu şekildemi ölecektim. Bu beni çok üzdü"** diyor ve şunları ekliyor; **"yoldaşlar, sizlerin beni kurtarması imkansız artık, dolayısıyla tehzizatımdan tutunda da her şeyimi alarak buradan uzaklaşın ve düşmana karşı silah elde savaşın"**.

Kim isterdi ki, ŞAHİN ve TOPO yoldaşlar böylesine istenmeyen bir kaza sonucu aramızdan ayrılınsın. Evet, acımız ve kaybımız büyük. Ama yoldaşlarımızın mücadelesi ruh ve bize bıraktıkları mirasla inancımız ve kararlılığımız daha da büyük.

Düşmanlarımız ŞAHİN yoldaşı katletmekle sevinip avunmasınlar. Çünkü bu yönlü başarıları her zaman geçicidir. Çünkü sınıf mücadelesinin engin deneyim ve tecrübeleri göstermiştir ki, tüm gerici ve faşist diktatörlükler, nice önder kadro ve savaşçıyı katlederse katletsin, yine de onlar, bu "başarılarıyla" çöküşe giden çürümüş - kokuşmuş düzen ve iktidarlarını ayakta tutamazlar. İşte önderimiz LKAYPAKKAYA'lar, S.CİHAN'lar, Kazım ÇELİK'ler, Baba ERDOĞAN'lar, İsmail ORAL'lar gibi partimizin önder kadrolarını katleden faşist diktatörlük, partimizin ve ordumuzun gelişmekte, güçlenmekte olan savaşını durdurabilirdi mi ki, ŞAHİN yoldaşı da katletmekle durdurabilirdi.

Hayır, durduramazlar ! Çünkü buna güçleri yetmez.

Çünkü Partimiz ve ordumuz haklı bir kavga yürütmektedir. Bunun için de doğru yoldayız.

Çünkü partimiz ve ordumuz gerçek yaratıcı gücünü doğru siyasetinden ve kitlelerden alıyor ve onlara güveniyor.

Çünkü halkımız bu sömürücü faşist diktatörlük tarafından iligine kadar ezilip sömürülmekte, partimiz TKP/ML ise, bu diktatörlüğü kökten yıkıp yerine Demokratik Halk İktidarını kurmak için mücadele vermektedir.

İşte onun için diyoruz ki; Faşist diktatörlük halkı ve onların evlatları olan önder yiğit yoldaşlarımızı katletse ve bu başarılarıyla sevinse de, yine de onların bu başarıları geçicidir ve sevinçleri mutlaka kursaklarında kalacaktır. Çünkü, tarihin iyiden, güzelden ve doğrudan yana olan akışını durdurmaya güçleri yetmeyecek, ergeç ama mutlaka dökükleri bu kan deryasında boğulacaklardır.

DOĞAN KARADAĞ (TOPO, ALİŞER) Yoldaş;

Doğan yoldaş da ŞAHİN yoldaş gibi Dersim'in ÇEMİŞGEZEK'e bağlı bir köyünde yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak 1962 yılında dünyaya geldi. Topçu yoldaşta diğer yoksul ve ezilen çocuklar gibi daha annesinin karnında iken onunla birlikte düzenin sefaleti ve zorbalıklarını yaşıyor ve doğduktan sonra da bu yaşantısı uzun yıllar devam ediyor.

TOPÇU'nun dedesi, babası, ninesi ve annesi de DERSİM isyanına katılan yiğit ve kahraman savaşçılardandı. O'nun ailesi ve yakınları da Faşist TC. Devletin DERSİM halkına yaptığı katliam ve sürgünlerden nasibini almıştı.

İşte ALİŞER yoldaş da, ŞAHİN yoldaş gibi dünyaya gelir gelmez ailesinin DERSİM isyanına ilişkin yaşadığı anıları dinler ve bu anlatımlarla daha çocukken devlete ve düzene karşı isyan ve kini kabırır.

TOPO yoldaş da, daha çocuk yaşlarda bir yandan DERSİM isyanının anılarıyla isyan dolu ruhla yoğrulurken, diğer yandan da devrimci fikirler ve örgütlerle tanışır, dolayısıyla varolan isyan ruhu, sınıf bilinciyle birleşerek ileriye atılmasını hızlandırır.

TOPO yoldaş, partimizle ve ordumuzla tanışmadan önce DEV-YOL örgütünün bir taraftarıydı. Partimizle tanışır tanışmaz, 1980 yılında ordumuz TIKKO saflarında gerilla faaliyetine katıldı.

DERSİM'in TOPO'su, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'ün ALİŞER'i ordumuz saflarına katılır katılmaz, tıpkı amcası oğlu ALİ KARADAĞ (1983 yılının Eylül'ünde faşist devlet güçleriyle DERSİM'de girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.) gibi yılmak, yorulmak ve usanmak bilmeyen, oldukça inatçı, inançlı kararlı dinamik ve enerji dolu bir savaşçı, aynı zamanda iyi bir asker ve komutandı.

TIKKO saflarında bütün komiserlerden tutalım da komutanlara, savaşçılara ve halka kadar herkes TOPO yoldaşa bu özellikleri ve meziyetlerinden dolayı ona hayrandılar.

ALİŞER yoldaş, yaklaşık 12 yıllık gerilla yaşamında düşman güçlerle giriştiği kıyasıya çatışmalarda düşman güçlere her defasında kayıp vermiş ve verdirmiştir ve çatışmaları başarıyla sonuçlandırmıştır.

DERSİM'in, GÜNEY'in, KARADAENİZ'in partimizin ve ordumuzun kızıl güllü

DOĞAN yoldaştan, faşist TC. devleti ve onun kolluk güçleri oldukça korkuyordu. Bunun için O'nu manevi olarak karamsarlık ve umutsuzluğa kaptırmak için her yola başvurmakta çekinmedi. Bundan dolayıdır ki ailesini yerinden yurdundan kovarak 1984 yılında AYDIN'a sürdüler. Fakat TOPO yoldaş, devletin bu gibi faşist uygulamalarından ne yıldı, ne de karamsarlığa kapıldı. Tam tersine o, bu kez daha bir bilinçli silahına ve verdiği şanlı kavgaya sıkı sıkıya sarıldı. Ve daha bir azim ve isyan dolu ruhla savaştı ve savaştırdı.

Kıdemli gerilla ve komutan DOĞAN yoldaşı, halk ne kadar çok seviyorduyorsa, düşman güçleri de o kadar sevmiyordu. Çünkü o, halkına mal olmuş umut ışığı ve isyan bayrağı iken, düşmana korku ve karamsarlık kaynağı idi.

O'nun için Diyarbakır'ın köylerinde kelle avcılığı yapan faşist "vurucu timler" köylere şu haberi salıyorlardı; "ALİŞER'e söyleyin, ya o ya biz. İkimize bu yerler dar gelir." Yani ya o ya biz bu diyarı terkedeceğiz diyerek, O'ndan ne denli korktuklarını ortaya koyuyorlardı.

ALİŞER yoldaş, gerek '87 Mayıs'ında Kazım ÇELİK yoldaşlarla birlikte düşman güçlere karşı giriştikleri göğüs göğüse çatışmada, gerekse daha sonraki (özellikle 1991 yılı içerisinde) çatışmalarda her defasında düşman güçlere ağır kayıplar verdirten savaşçı ve komutan yoldaşı. Çatışmalara girip başarıyla çıktığı gibi, düşman mevzilerini imha etmek için pusu da atıyordu, attırıyordu. Her defasında da zaferle çıkıyordu.

Evet. DOĞAN, yoldaş çok iyi ve değerli bir asker ve Komutandı. O'nun için yazılacak daha çok şey var. Fakat O'nun o güzel ve iyi anılarını bu bildirinin sayfalarına sığdırmak mümkün değil.

Kısacası, fazla söze gerek bırakmadan, DOĞAN yoldaş, aktif mücadeleye katıldıktan şehit olduğu güne kadar bir çok olumlu yönüyle sınıf mücadelesine kendisini adanmış ve bu şanlı kavganın denizine dopdolu bir yaşamıyla katılmıştı. O, karanlıkları yırtıp aydınlık günleri fethetmek için savaştan büyük bir dağ kartalıydı.

TOPO yoldaş böyle ölmemeliydi. Bunun için üzgünüz. Aramızdan ayrıldığı için de kaybımız büyük. Ancak, bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, bu tür kazalar bilinçlice yapılmış kazalar değildir. Tamamıyla dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuç ve kayıplardır. Bu gibi kazalar geçmişte oldu, bundan sonra da olacaktır. Önemli olan bundan sonra bu tip kazaları ortadan kaldırmak en azından aşgariye indirmek için daha bir özen ve çaba göstermek olmalıdır.

TOPO yoldaş da, geçmişten şehit olduğu ana dek partimizin ve ordumuzun bir çok kademesinde görev almış değerli bir üye ve komutandı. En son görevi, 2 No'lu Gerilla Bölge Komutanlığına bağlı Alt Bölge Komutanlığı idi. Aynı zamanda Parti Aday üyesiydi.

TOPO yoldaş, sen bedenlen aramızdan ayrılarak şehit düştün. Fakat senin o güzel ve iyi anıların asırlar da geçse yeni kuşakların kalplerinde ve bilincinde yaşayacak. Çünkü kavganın tarih, andını kimlik yaptık kendimize. Sen şehit düştün ama gözlerin arkada kalmasın. Çünkü senin devrettiğin Kızıl Bayrağı yoldaşların ve halkın daha o'dur şimdiden taşıyor ve dalgalandırıyor.

Dağların isyankar büyük kartalları, partimizin kadrosu, ordumuzun kıdemli komutanları, halkımızın umudu yigit ve kahraman evlatları, ŞAHİN ve TOPO yoldaşlar, sizlerden öğrendiğimiz, öğreneceğimiz sınıf kınıyle, kararlılıkla ve inançla daha direngen ve daha bir savaşkan ruhla düşmanlarımızın üstüne üstüne gitmek için her an yakılmaya

hazır birer fitil gibiyiz. Sizin devrettiğiniz o görkemli Kızıl Bayrağı size yaraşır bir şekilde dalgalandıracamıza, savaştığınız ve kanlarınızla suladığınız o güzelim tepelere dikeceğimize söz vererek, önünüzde saygıyla eğiliyoruz.

DERSİM'in ŞAHİN'i ve TOPO'su, son yolculuğunuza uğurlarken, size yaraşır bir şekilde yürüyüşler yapıp, şiarlar haykırılarak uğurlandınız. Daha şimdiden sizin kanlarınızın aktığı yerde kızıl karanfiller açıyor.



DOĞAN KARADAĞ

- * ORDUMUZUN DEĞERLİ KIDEMLİ KOMUTANLARINDAN VE PARTİMİZİN ÖNDER KADROLARINDAN İSMAİL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
- * ORDUMUZUN DEĞERLİ KOMUTANI VE PARTİMİZİN KOMÜNİST ÜYESİ DOĞAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR !
- * ŞAHİN VE TOPO YOLDAŞLARIN KANI YERDE KALMAYACAK !
- * KAHROLSUN FAŞİST DİKTATÖRLÜK !
- * YAŞASIN KIZIL SİYASİ İKTİDARLAR İÇİN GERİLLA SAVAŞIMIZ !
- * YAŞASIN BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ !
- * YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ORDUMUZ TIKKO !

www.ikk-online.net

Haziran 1992

TKP/ML - GBMK