

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!



İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

SAYI
31
10,- T.L

Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist yayın organı

kavganın doruğundaki şanlı gün bizim!



EMPERYALİST UŞAĞI
EMEGİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN
DÜŞMANI
HALKIMIZIN KATİLİ

FAŞİST CUNTAYA ÖLÜM!

BAĞIMSIZLIK ve ÖZGÜRLÜK TUTKUNU YİĞİT GENÇLİK, FAŞİZMİN SENİ TESLİM ALMASINA MÜSADE ETME

Hayatın baharında onuru uğruna kavgaya sevdalı, Halk Demokrasisi, Bağımsızlık ve Sosyalizm mücadelesinde ölüme sözlü yiğit genç kardeşler!

12 Eylül cuntası toplumun en dinamik, en enerjik ve atılgen kesimi olan gençliği karanlık emelleri doğrultusunda yedeğine almak için büyük bir gayret içerisinde. Faşist cunta da "gençlik kiminse gelecek onundur" gerçeğini iğrenç faşist emellerine uydurmaktadır. Şimdi gençliği, "güç ve ilham" kaynakları olan M. Kemal faşistinin nutuklarıyla, görüşleriyle zehirlemek kampanyasını sürdürmektedirler. Gençliği, Kemalist faşist ideolojinin körpeçik beyinlerinde örümcek ağları ördüğü zavallı bir piyon durumuna getirmek istemektedirler.

Okullar birer eğitim yuvası değil, faşist bir hastane ve işkence karargâhlarına dönüştürülmüştür.

12 Eylül cuntası eğitim emekçileri ve geniş öğrenci gençlik yığınları üzerinde yeni oyunlar tezgâhlanmaktadır. Yıllardan beri uygulanan eğit-

FAŞİST ASKERİ YÖNETİM KÖYLÜLERE, ÖZELLİKLEDE
YOKSUL KÜRT KÖYLÜLERİNE İNSANLIK DIŞI
ZULÜM UYGULUYOR ...

Faşist cunta iş başına geldiği günden beri, halkın bütün kesimlerini vahşi bir barbarlık altında tutuyor.

Gençliğin özgürlük ve demokratik haklarını gasp etmekle kalmadı. Bütün gençliği suçlu ilan etti. Bir yandan faşist M. Kemal'in "gençlik hitabesini" sahtekârca işleyip, "Atatürk bu yurdu gençliğe emanet etmiştir" derken, diğer taraftan "suç işleyenler 20-30 yaş arasındaki gençlerdir" diyerek faşist MİT'e, it'e, muhbirciye, jandarmaya bu yaştaki gençlere kuşkuyla bakması ve baskı uygulaması için emir verdi.

(Devamı Sahife 2'de)

FAŞİST CUNTA DEVRİMCI
VEYSEL'İ İDAM ETTİ...

9 Haziran akşamı bir halk kahramanı daha ölümü kucakladı. Bir kez daha "zalimlerin eli kana bulanmış" bir yiğit daha haykırdı:

HAKKA TESLİM OLSUN GARİP CANIMIZ
DÖNMEZ DÖNSÜN BEN DÖNMEZEM YOLUMDAN

(Devamı Sayfa 5 de)

(Devamı sayfa 6 da)

(Baş tarafı Sahife 1'de)

İşçileri açlık ve işsizlikle baş başa bırakmakla kalmadı; onların her türlü özgürlüklerini yok etti. İşyerinde, mahallelerinde, evlerinde arama, tarama, tutuklama vb. gibi azgın baskı altında inletti.

Memurları faşist disiplin altında yok pahasına çalıştırmakla kalmadı, onlara her demokratik özgürlüklerinden kopardı, iyice kapu kulu haline getirdi; sürdü, ezdi, izletip tutuklattı, meslekten attı.

Küçük esnaf ve zanaatkarların, milli sanayicilerin, onları iflasa sürüklemekle sermayelerine el koyup, onları yoksulların arasına katmakla kalmadı; ayrıca kompradorların, bankerlerin ve tefecilerin, toprak ağalarının azgın siyasi sultası altında susturdu. Bütün yer altı ve yer üstü ülke zenginlikleri emperyalist devletlere peşkeş çekildi.

Köylü kitlelerini ağır vergi ve zamlar altında çaresizliğe düşürmekle kalmadı; ülkedeki tüm köylülere, özellikle de Kürt ve Karadeniz köylülerini azgın faşist terör altında canından bıktırdı.

Köylüleri, özellikle de Kürt köylülerini yürütülen azgın baskıdan dolayı, bir aydan beridir gazetemize yoğun mektuplar gelmektedir. Geçen sayımızda yer kalmadığı için bunlara yeterince yer veremedik. Köylüler üzerindeki bu azgın zulmü tümüyle teşhir edeceğimizden ve buna karşı canımız pahasına savaşacağımızdan şüphesi olmasın. Bu bir yana, esas önemli olan; köylüler üzerinde sürdürülen bu vahşi zulme karşı işçilerin, gençlerin, memurların ve tüm yurtseverlerin sesini yükseltmesidir. Özellikle işçi yoldaşlara seslenmek istiyoruz; sizlerin en sağlam müttefikleriniz, dostlarınız olan köylüler üzerindeki bu alçaklığa dur demeyecekmisiniz? Faşist cuntanın iyice susturmasını mı bekliyorsunuz?

En başta Kürdistan bölgesinde olmak üzere bütün Türkiye'de, son dönemde daha çok köylere kaydırılan amansız baskı ve operasyonlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Buralarda baskı gün geçtikçe çeşitli biçimler alıyor; tutuklama, dayak, işkence, kurşunlama, zorla para toplama vs.den sonra şimdi de halka zorla silah aldirtılmakta, halkın namusuna el atılmaktadır.

Radyo ve televizyonda verilen haberlerde baskının nereye kadar varıldığı sezilebilir. Ancak bir de gelip gerçeği görmeli, o zaman sezdiklerimizin ne korkunç gençler olduğu görülecektir !

Özellikle sınıfsal baskının yanısıra ulusal baskının da eklendiği Kürdistan'da gelişen sınıfsal ve ulusal muhalefet emperyalistleri ve yerli uşakları komprador burjuvazi ve büyük toprak ağalarını telaşlandırdı. Çünkü onlar biliyordu ki bu muhalefetin gelişip, zafere ulaşması onların pazarlarını daraltacak, talan ettikleri yer altı, yer üstü zenginlik kaynakları ellerinden gidecek ve ceplerindeki kârlar azalacak, ecel çanları daha hızlı çalacaktır. Ve onlar biliyorlardı ki, baskıya-sömürüye, zulme karşı dört yandan gökleri çınlatırcasına yükselen özgürlük türkülerini, havaya balyoz gibi kalkan çileli, nasırlı ellerin, kendilerinin sonlarının biraz daha yaklaştığının habercisi olduğunu !

Saltanatlarının başlarında parçalanmasını engellemeleri gerekiyordu. İşte bunun için 26 Aralık'ları. Bu da yetmedi, yetmezdi de, bu kez de baş vurduklar 12 Eylül'lere. Her zamankinden daha acımasızca, ağızlarından köpüklü salyalar akıtarak saldırdılar. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi-Suni, işçi-köylü, memur, kadın-erkek, genç-ihtiyar demeden her milliyetten Türkiye halkına, en azgınını Kürdistan'a yaptılar. Ardi arkası kesilmez oldu operasyonların, katliamların. Öyleki, faşist Türk milliyetçiliğiyle uzlaşan bir avuç hain toprak ağasının dışında; çep çevre sardıkları kentlerde, mahallelerde, fark gözetmeksizin 15 ilâ 35 yaş arasındaki tüm Kürt emekçilerini gözaltına alıp sıra dayağına çekip, adice küfredip zindanlara doldurdular.

Emperyalist efendilerinden aldıkları yeni derslerle geliştirdikleri yöntemlerle daha da ağırlaştırılarak zulüm makinaları, işkence tezgâhlarından geçiren sakat bırakıp, kimini "intihar etti" palavralarıyla katlediyorlar. Şimdi de zindanlara doldurduklarının birçoğunu idam sehpalarına çekmeye hazırlıyorlar. Büyük üstün güçlerle acımasızca yaptıkları operasyonlarda; Siverek, Mardin, Kızıltepe, Derik, Hilvan, Pazarcık, Kars, Bingöl, Dersim civarında onlarca kişiyi alçakca kurşuna dizdiler. Yapılan

bir ihbarı değerlendirerek bir sabahın alaca karanlığında, ne 12 Mart'lar, ne 26 Aralık'lar, ne de 12 Eylül'ler bizi halkımızın kurtuluşu uğrunda mücadele etmekten bir an dahi alıkoyamayacaktır, diyen, silah elde savaşmaya devam eden TIKKO'nun bir gerilla birimi Diyarbakır'ın Hazro kazasının civarında kahpece pusuya düşürüldü. Gafil avlanan gerillalar bir an dahi teslim olmayı düşünmiyerek direnme yolunu seçtiler. Çıkan çatışmada yiğit halk savaşçıları Haydar ASLAN ve İhsan PARÇACI yoldaşlar silah elde toprağa düştüler. Ama her şehidin olduğu gibi onların tutuşturduğu ateş sönmedi, sönmeyecek ! Dökülen kanların hesabı mutlaka sorulacaktır.

Kürt halkına gözdağı vermek amacıyla Kürdistan topraklarında peş peşe "tatbikat" adı altında katliam provaları yapıldı. Sanki en başta bizzat kendileri yapmıyormuş gibi "kaçakçılığa karşı mücadele" gerekçesiyle sınırdan 10 kilometre içeriye doğru olan kısma "yasak bölge" ilan ettiler. Her alanda mirasını devraldıkları faşist babaları Mustafa Kemal'in izinde giden faşist cunta yalanın, demegojinin, sahtekârlığın yanında faşist-ırkçı-şöven propagandayı aralıksız sürdürüyor. Atatürk'ün Kürt ulusunu yok farzedilen ırkçı sözleri kalabalık mahallelere büyük puntalarla asılıyor. Kürt dilinin yok edilmesi amacıyla her zaman olduğu gibi Mardin valisinin ağzından Kürtçe konuşmak yasak ilan edildi. Yıllar boyunca insafsız bir sömürü ve zulüm pençesinde inim inim inlettikleri, koyu bir açlığa ve yoksulluğa, sefalete mahkûm ettikleri Kürt anaların, babaların zindana doldurulan evlâtlarının verdiği acı da yetmiyormuş gibi; bilmedikleri halde ceza evi görüşmelerinde Türkçe konuşmalarını, Kürtçe konuşmalarını kararlaştırıldı.

İlk başlarda bu yöntemleri izleyen faşist Türk hakim sınıflarının devleti büyük direnişlerle karşılaştığını hesaba katarak zulmü adım adım yoğunlaştırıyor, çok fazla ileri gitmiyordu. Ancak süreç içi de büyük bir direnişle karşılaşmadı. Küçük burjuva milliyetçi, karşı-devrimci, sosyal-faşist birçok siyasi hareketin önderliğindeki Kürdistan halkı, kadere ile baş başa bırakılınca yoğun zulüm şartlarında da bundan fazla bir şey beklenemezdi de. Nitekim karışmalarında önemli bir mücadele gücü bulmayan militarist güçler daha da azgınlaştılar. Nisan ayından bu yana batıdan takviye ettikleri (Bolu komando alayı gibi) büyük askeri güçlerle Siverek-Hilvan'dan başlayarak sistemli bir şekilde tüm Kürdistanı kapsam üzere operasyonlara başladılar. Ülkenin doğu kesimlerinde estirilen komando zulmü hat safhaya varmış durumda. İşte komando zulmünden birkaç örnek:

2-3 bin komandoyla takviye edilen askeri kuvvetler Siverek içini işgal askerleri gibi abluka altına aldılar. Özellikle devrimcilerin ve mahkûmların evlerini tesbit ederek kendilerine hedef seçtiler. Bunun yanında genç-ihtiyar, kadın, çoluk-çocuk demeden bütün halka azgınca saldırdılar. Bazen gündüz, bazen gece bir semti tümünden basıp, ayırım yapmadan bütün halkı sıra dayağına çektiler. Semtlerden ve bastıkları mahallelerden topladıkları halkı buldukları yerde, yerlerde süründürüp yat kalk talimi yaptırıldılar. Halkı topluca Atatürk'ün heykelinin karşısına götürüp "saygı duruşu"nda bulundurdular. Topluca istiklâl marşı söylediler. Bilmeyenleri vahşice dövdüler. Bununla kalmayıp adice tahriklere baş vurduklar. Gurur kırıcı küfürlerde bulunup halkı tahrik etmeye çalıştılar. Bu da olmayınca işi alçakca halkın namusuna el uzatmaya vardılar. Semtlerde dolaşırken, operasyon yaparken kadınlara, kızlara sarkıntılık yaptılar. Kızlarda operasyonlara 5 helikopterin denetiminde birçok yere çadırlar kurarak başladılar. Esas hedef halkı yıldırma ve silah toplamaktı. İşe muhtarları toplayıp ikna ederek silahı olanları tesbit etmekle başladılar. Uşak ruhlu muhtarlar görevlerini lâıyıkı ile yerine getirdiler. Bu yöntemle başarılı olamadıkları köylerde çadır kurup günlerce köylüleri sıra dayağına çektiler. Aşağı Modan köyünde birçok köylünün kaburga kemiklerini, kollarını kırarak komaya soktular. ALİ KAŞ KÖYÜ'nde sıra dayağından geçirilen birçok köylü şimdi kan tükürüyor. Bununla da istediklerini elde edemeyen it sürüleri bu kez de en hassas oldukları noktadan saldırdılar; namuslarına ! Biliyorlardı ki yöre halkı namus uğruna yıllarca zindanlarda yatmakta, idam sehpalarına gitmekten çekinmez. Bundan değilmiydi yıllarca devam eden birçok kan davasının, düşmanlıklarının, aşiret çatışmalarının sebebi. İşte halkın bu özelliğinden yararlanırlarsa istediklerini elde edebilirlerdi. İnsanlıktan zerrece

nasibini almamış bu satılmış uşak ruhlular silahını vermeyenlere, teslim olmayan mahkûmlara haber saldılar; silahını vermezlerse, teslim olmazlarsa karılarını, bacılarını köy meydanında karşılarında çırıl çıplak edeceklerini, arzlarına geçeceklerini söylediler. Bazen teşebbüste de bulundular. Komaya soktukları köylülerin karşısında kadınların kollarından tutup sarkıntılık ederek sağa sola çekip, götürerek arzına geçeceklerini söylediler. Çilekeş köylüler bu namussuzluklara, öndersizlikten dolayı içi kan ağlıyarak seyirci kalıp katlanmak zorunda kaldı ! İsteklerine boyun eğdi ! Çoğunlukla silah olan silahı verdi, olmayan da satın alıp vermek zorunda kaldı. "Yok" yoktu, mutlaka bir silah verecekti. Yıllarca devlete kafa tutmuş müebbetlik mahkûmlar her şeyden önce yüce saydığı namusunu kurtarmak için gelip teslim oldular. İşte yalan bozazana TRT'de çarşaf çarşaf resimleri yayınlanan, rakama binlerce gösterilen silahlar böyle toplanıyordu.

Yine başka bir yer, Çermik. Çermik, hakim sınıfların gözünde "sakin" bir yer olmasına rağmen, bu, komando zulmüne uğramasını engellemiyor.

Mart ayı içinde bir ihbar üzerine hava binbaşısı komutasındaki militarist güçler harekete geçti. Devrimcilerin kaldığı söylenen köy hızla çok sayıdaki güle çepce çevre sarıldı. Bütün evler didik didik arandı. Fakat hiçbir şey, ne devrimci, ne de "suç aleti" bulunamadı. Ama ihbar "çok sağlam yerden" gelmişti. Binbaşı mırıldanıp duruyordu. "Olmaz" diyordu, ihbar çok sağlam yerden geldi, mutlaka bir şeyler olmalı, bir daha arayın, tarayın" diye emir veriyordu. Bir kez daha arandı tarandı, yine bir şey bulunamadı. Çıkıp gitmediler. Binbaşı kafasına koymuştu, mutlaka bir şeyler bulup gitmeliydi. Birkez daha emir verdi: "Daha iyi arayın tarayın" dedi. Ama yine bir şey bulunamadı. Fakat halktan kopuk yaşamış, artık robotlaşmış binbaşı mutlaka bir şey bulmayı kafasına koymuştu. Ne olursa olsun boş dönmemeliydi. Askerlere emir verdi, havaya, sağa sola ateş açırdı. "belki birileri çıkıp kaçsın" diye. Ancak kimse çıkıp kaçmamıştı. Yalnız tam o sıralar köyden 400-600 metre ilerde bir köylü tarlasının başında çalışıyordu. Askerlerin havaya ateş açtığını görünce ister istemez korkmuş orada bulunan taşların ardına saklanmıştı. Silah sesi duyulmaz olunca kalkıp doğrulmuştu ama kaçmamıştı. Binbaşı köylüyü gördü. "İşte anarşist, terörist... yakalayın.. kaçınsın... teslim ol" diye bağırarak, emirler yağdırarak panik havası yaratıp ne olup bittiğinden habersiz köylünün kaçmasını sağlamaya çalışıyordu. Ancak köylü şaşkın, şaşkın durmuş ve kaçmamıştı. Binbaşının isteği olmamıştı, ama o sadistleşmişti, kafasına koyduğunu yapmalıydı. Buna rağmen ateş emrini verdi. Yağmur gibi kurşun yağdırdılar köylünün üzerine. Delik deşik edilen yoksul köylü cansız yere yığıldı kaldı, diğer köylülerin şaşkın bakışları arasında !

Suçu ne idi diye soruyorlardı köylüler birbirlerine. Neden öldürülmüştü bu suçsuz insan. Ama şimdi her şey daha iyi anlaşılıyordu, birtek neden vardı. Gerektiğinde diğerlerine ibret olur diye öldürülmek için yoksul ve Kürt olmak yeterliydi. Ama onlar kendi mezarlarını kazıyorlar. Katledilen yoksul köylülerin hesabını mutlaka soracağız.

Gastemizin okuyucularından gelen mektuplarda Malatya'daki faşist terör şöyle anlatılıyor:

"...12 Eylül askeri darbesiyle birlikte son noktasına varan faşist saldırı son iki aydır ilimizdeki komando birlikleri ve köyler, kasabalar basılmakta, köylere komando karargâhları kurulmakta, okullar boşaltılıp komando ve işkence kışlası haline getirilmektedir.

Silah toplama bahanesiyle köylülere göz dağı verilmekte, akla gelmedik baskı yapılmaktadır. Birçok köyde köylülere silah vermediği gerekçesiyle köy meydanında soyundurulularak "sabah saporu" diye çıplak olarak koşturulmaktadır. Yat kalk, sürün emirleriyle aşağılık hareketler yapılmakta. Köylüler meydan dayacağına çekilmektedir. Silahı olmayan köylülere gün kesilmekte, o güne kadar getirmeyenler komando karargâhında günlerce işkenceye çekilmektedir. Bazı köylüler yapılan bu zulme dayanamayıp yakasını kurtarmak için silah satın almaya girişmektedir. Bizzat faşist komutanlar "ne yapıp yapıp silah getireceksiniz" "gidin parayla satın alıp getirin" diye köylüleri zorlamaktadırlar. Getirmeyenler evlerinden alınıp götürülmektedir. Silah bahanesiy-

le köylere yayılan bu halk düşmanı caniler karargâh kurdukları yerlerde işkence tezgâhları kurmakta, yüzlerce insan bu işkence tezgâhlarından geçirilmektedir. Herkese "ibret olsun diye en çirkin şeyler yapılmaktadır. Tüm bu yapılanlara "anarşiyle mücadele" denilmektedir. 70 yaşındaki dedeler, 14 yaşındaki kızlar "anarşist" mi? Güya bunları "demokrasiye dönüş" için yapıyorlar. Şu "demokrasi" lâfının arkasına gizlenen generaller çetesi üstümüze komando zulmü gönderdi. Bize uygulanan bu barbar zulme "demokrasiye dönüş" adı verildi. Dönüşü bu kadar zalim olan o "demokrasi" kim bilir nasıl zalimdir!

Köylerimizi basan komandoların ellerindeki haritalarda Kürt köylülerine özel işaretler konulmuştur. Buralarda daha da azgın baskı yapılmaktadır.

Halkımızın bu zor döneminde ona cesaret veren, zulmü teşhir eden İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU'na yürekten selâmlar ! Omuzladığınız şanlı görevinizde başarılar diler, size elimizden gelen yardımı sağlayacağımızı bilmenizi isteriz.

Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz, onları faşizmi yıkmak için kullanacağız.

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA !

YAŞASIN HALKIMIZIN BAĞIMSIZLIK VE HALK DEMOKRASİSİ MÜCADELESİ!

İŞKENCE VE KATLIAMLAR MÜCADELEMİZİ DURDURAMAZ !

YAŞASIN HALK SAVAŞI !

Malatya'dan İKK okuyucuları
1 HAZİRAN 1981

Malatya yollarından geçenler bilirler her adım başında arama yapılır. Köylülere neler yapıldığını artık siz düşünün!

Geçen yıl darbeden bir iki ay sonra Tunceli'de büyük bir operasyon yapıldı. Şüpheli yerler ve mağaralar havadan bombalandı. Bu operasyonda Tunceli'de "suç aleti" bir çakı dahi bulunamadı. Fakat, Tunceli halkı da baskıdan yakasını kurtaramadı. Çünkü o, devrimci bir halktır; dostluğa ve özgürlüğe tutkun, zulmün ve kalleşliğin düşmanıdır. Özellikle Hozat ilçesinde zulüm dört yanı sarmıştır!

Faşist polis komiseri, yüzbaşı (Bekir Temel) ve jandarma baş çavuş (Yücel) bu insanlık düşmanıkafadarlar çetesi bugüne kadar dokunmadıkları genç, aramadıkları ev, zulme uğratmadıkları aile bırakmamışlardır. Son dönemlerde mezalime ırz düşmanlığı da eklendi. Hozat'lı emekçilerin bir bölümü bu durumu ilgililere şikâyet etmesine rağmen bir sonuç çıkmadı. Böylece bu alçaklığın, faşist devletin halkı sindirmek için yeni politik taktiği olduğu açığa çıktı.

Son zorbalıkları, bir gurup İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU okuyucusu tarafından şöyle dile getiriliyor:

"İlçemiz Hozat'ta ve yakın köylerinde bir yıla yakındır yoğun baskı operasyon ve tutuklamalar yapılmaktadır; sürekli köyler basılıp aranmakta, komando birlikleri helikopterlerle havadan indirmeler yaparak korku ve panik yaratılmaktadır. Kadın erkek, genç ihtiyar demeden çoluk çocuk sorguya çekilmekte, azgın bir işkence ve küfürlerle zalimce baskı yapılmaktadır. Ama Hozat'lı emekçiler devrimin hiç bir şeyle değiştirilemeyecek kadar büyük bir şey olduğunu bilmektedir. Bütün provakasyon, hile ve zorbalığa bilinçli bir biçimde direnerek başa çıkarmaktadır. Hozat'ın yiğit emekçi halkını zor ve ölüm korkusuyla teslim alamayacağını anlıyan faşist cunta çömezleri, bu defa da yeni bir taktikle Hozat emekçilerinin en hassas yanına, namusuna da dokunmaya başlamışlardır.

Gece devriye gezen jandarmalar pencerelerden içerileri dikizlemekte, kadınlara, kızlara lâf atıp sarkıntılık yapmaktadırlar. Polis komiseri, yüzbaşı Bekir Temel ve Yücel başçavuş sahte ihbar gerekçesiyle evleri basıp erkekleri tutukladıktan sonra, erkeksiz kalan evlere ırz düşmanı polis ve jandarmaları kadınlara tecavüze göndermektedirler. Bunlar tarafından gece kapılar çalınmaktadır. Bu şekilde tekrarlanan olaylarda bacılarımız cesaretle direnerek namuslarını korudular. İşte faşist komiser gözüne kestirdiği kadınların erkeklerini "ihbar var" deyip böyle tutuklamaktadırlar!

Bu faşist kafadarlar bununla da kalmıyor; basılan

evlere gizlice çeşitli yerlere ve yatak aralarına dinamit, silah ve illegal yayın bırakarak baskılarını hile ile beslemeye çalışıyorlar. Bu alçakça oyunları belgelerle isbatlayıp ilgili yerlere şikâyet edildiği halde ne yüzbaşıya, ne çavuşa ne de komisere kimse dokunmadı. Görevlerine devam ediyorlar. Bu ırz düşmanlığı hile sahtekârlık ve yalan,devletin "saygın" (!) bir politikasıdır. Biz biliyoruz ki bu zulüm yalnız biz yoksul Hozat'lılara yapılmıyor. Bütün boyun eğmiyenler, sömürücü zalimlerin askeri faşist rejimine karşı direnen bütün yoksul emekçiler kadını, kızı, çocuğu ve yaşlısı ile aynı zulmü görmekte, ekmeğine, özgürlüğüne ve namusuna alçakça el uzatılmaktadır. Bunlardan kurtulmanın bir tek yolu vardır: TKP/ML'in önderliğinde birleşip uzun süren bir Halk Savaşı'na girişmektir. Bunların silaha dayanan soygun ve zorbalığını halkın silahlı zoruyla yok edebiliriz.

Faşizmin hiç bir alçaklığı onu gebermekten kurtaramaz. Türkiye halkı bu faşist zulüm düzenini yerle bir edecektir.

Hozat'tan bir gurup İKK okuyucusu

Aynı uygulama ve zulmün başka yurt köşelerinde de uygulandığı kesindir, kardeşler. Meselâ Kars'tan yoldaşlarımız aracılığı ile gazetemize ulaşan mektuplarda buna benzer şeyler anlatılmaktadır. Bir mektupta şunlar anlatılmaktadır:

"İlçemiz Hanak'ta bizim köye yakın bir köyü bastılar. Sırf Kürt ve Alevi oldukları için köy meydanında topluca dayığa çektiler, sonra bir köylüyü alıp götürdüler. Köylüyü, köyün dışında birlikte getirdikleri elektrik bataryasıyla işkence yaptıktan sonra bırakıp gittiler. İşkencede vahşice hırpalanan köylü emekliyerek eve döndü."

Başka bir yerde ise şunlar yazılıyor:

"İstisnasız bütün ilerici köylülere gidip 'şu kadar hanesiniz, şu miktarda (10 ile 100 civarında) silah teslim edeceksiniz, yoksa size yerini söyletmesini biliriz!' deyip, teslimini istedikleri silah miktarını söyledikten sonra 'muhtar silahları toplayıp bir yere koysun, başında da bir bekçi bulundursun, bize haber versin, gelip alırız' emrini verip gitmektedirler. İşte radyo ve televizyonda 'boş bir araziye terk edilmiş olarak bulundu' dedikleri silahlar, halka zorla aldatılan bu silahlardır!"

Buna benzer uygulamaların Türkiye'de yaygın olduğunu daha önce Çorum'dan gelen bir haberde, ve radyo da duyurulan "boş bir araziye,...." sahtekârlığının anlıyoruz. Faşist cuntanın bu yolla hem kamuoyunu aldatarak yaptığı baskılara süreklilik kazandırıyor, hem faşist gerici kuvvetleri halka karşı silahlandırmak için bedava silah temin ediyor, hem de silah tüccarlarının satışlarına yardımcı oluyor.

Emekçiler, kardeşler, bu maskaralığa, bu haydutluğa son demenin zamanıdır. Faşizmin santaj ve tehditlerine boyun eğmeyiniz. Değil yakamızı kurtarmak için gidip silah satın alıp teslim etmeyi, elimizdeki silahları koruyup vermiyelim. Elimizden geldikçe silahlanalım! Bu zulüm düzeninde yiğitçe yaşamamızın, onuru koruyarak yaşamamızın başka yolu kalmamıştır.

KAHROLSUN MİLLİ ZULÜM !

KAHROLSUN KOMANDO ZULMÜ - KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ-YAŞASIN HALK SAVAŞI !

FAŞİST CUNTA HALKA BASKI İÇİN ALÇAKÇA TAKTİKLERİ BAŞ VURUYOR!

Bütün halkımız şahit olmuştur şu olaylara:

Faşist cunta kenarda, köşede bulduğu 3-5 süprün hayin takımını, MİT'in yerel hempalarını ve faşistleri önüne katarak ev ev doluşarak insan avlıyor; topladığı bu insanları vahşi işkencede sakat ediyor öldürüyor. Halkın nezdinde bunları "çözülen devrimciler olarak göstererek bu alçak devlet politikasını sahtekârca gizliyor. Faşist askeri yönetim tüm halli ve devrimcileri sindirmek için genel olarak her yerde bu taktiği uygulamakla birlikte, özellikle her hangi bir bölgede geniş çaplı operasyonlara girişmek üzere iken bu taktikle işe başlamaktadır. Kars'ta böyle oldu, Urfa, Diyarbakır, Malatya'da böyle oldu !

Şimdi de Elazığ ve Tunceli'ye başlatmayı düşündükleri geniş çaplı faşist bir operasyon için bu sahtekârlığı ayyuka çıkardılar. Güya "çözülmüş" tek tek evleri gösterip kendisine yardım edildiğini, "birlikte örgüte çalıştıklarını" söyleyen, asker elbisesi giydirilmiş meçhul "imam"lar çoğalıyor !

Emekçi halkımız, kardeşler,

Bu faşizmin yeni bir sahtekârlığıdır. Bu bir oyundur ve şu amacı gütmektedir; birinci amaç; devrimcilerin halka ihanet ettiğini, onların korkakça çözüldüğünü halka yutturarak devrimcileri halkın gözünde düşürmeye; ikinci amaç, devrimcilerin kaldıkları evleri ve kendisine ekme yeren, yardımcı olan insanları "ele verdiğini" sahtekârca yayararak halkın devrimcilere yardım etmesini engellemeye, korkutmaya, halkı devrimcilerden korkar hale getirmeye, halkı devrimci olduğuna pişman etmeye, devrimcilerle halkı birbirlerinden koparmaya ve böylece devrimcileri sudan çıkması balık gibi kolayca avlamaya; üçüncü amaç emekçi kitleleri ve ilericiileri suçluluk psikolojisi altına sokmak, adım adım genişlemeyi düşündükleri ve herkesin canına okuyan amansız baskı karşısında direnmemelerini ve baskıyı adeta kabullenmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Çünkü faşist haydutlar tutuklamaya giriştikleri insanların düzene muhalif olduğunu ve devrim istediğini biliyorlar. Faşistler bu taktik yoluyla amansız baskı ve zulme karşı yükselen öfkesini sözüm ona "çözülmüş" adamlar yolu ile devrimcilere yöneltmeye ve halkın devrimcilerden net etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Birçok yerde gördüğümüz gerçekten halkın çok önemli bir bölümü bu sahtekârlığa adeta kendisini inandırmış, "devrimciler bizi ele veriyor, evimize alamayız", deyip duruyor. İşte bu alçakça oyunun gerçek amacı budur, ve hayli başarı sağlamıştır ne yazık ki!..

Böyle olmasa, hiç bir delile dayanmayan bir hair sözü ile bu kadar insan tutuklanıp işkencede ezilirmiydi? Bu nasıl bir devlettir, bu ne biçim adalettir ki bir kişinin yalanı ile yüzlerce insan suçlu sandalyesine oturtulup işkence ve ezaya çekiliyor. Bu ne biçim düzendir ki, bir iki yalancı şahit ile insanlar dar ağacına çekiliyor. Yüzlerce suçla itham edilip cezalandırılıyor. Bunun meşruyetle, hakla, adalette, insanlıkla alakası nerede?

Faşist cunta bir yerde halka azgın saldırı yapmak istediğinde hemen sözde "çözülmüş" piyonlar icat edip işe başlıyor. Bu faşist cuntanın bugün piyasaya sürdüğü iğrenç bir devlet taktiğidir.

Bu piyonları kim isterse bulabilir. Faşist cunta bunu enteresan bir buluş gibi gösteriyor. Faşizmin zam, işsizlik, yokluk, yoksuzluk girdabı içinde baskı zulüm ve işkence altında el-aman dileyen emekçiler; işçiler, köylüler, dar gelirliler! bu kalles oyununa kanacak mısınız? Faşizmin sizi azgın bir sömürü altında öndersiz ve çaresiz bırakmak istiyor. Bunun için plânladığı bu alçakça oyuna evet diyecekmisiniz? Daha doğrusu faşizmin size yutturmak için hazırladığı bu oyuna safca aldanacak mısınız? Evet, onlar, sizi devrimcileri evinize bırakmıyacaklar, onlardan nefret edersiniz, öndersiz ve çaresizlik içinde azgın sömürüye boyun eğersiniz diye bu oyunu hazırladılar. O haydutların bu isteğine evet diyecekmisiniz? Karar sizindir dostlarımız; bir yanda dişini canına takmış, evini, çoluk çocuğunu, rahat hayatını terk edip sizin için ölmeyesiniz, yük hayvanı gibi ezilip sömürülmesiniz diye dağlarda ömür tüketen, ölüme ve işkenceye giden sizin çocuklarınız-biz devrimciler diğer yandan sizi azgın zulüm altında köpekce soyan yabancı sömürücü devletlerin uşakları, patronların, ağaların faşist askeri yönetimi! Bunlardan birini tercih etme hakkı sizindir. Emekçi kardeşler bize yalan söyleyemeyiz; Bizi tercih ederseniz sizi rahatsız

ecekler, baskı ve zulümle sizi pişman etmek isteyeceklerdir, göz dağı vereceklerdir. Size, kısacası bizi sevdiğiniz için faşist devletten cefa çekeceksiniz. Bizim dikenimiz de budur. Bu dikene katlanıp hain cunta karşısında bizi destekleyip sevecekmisiniz? Yoksa bir tokat yemekten, işkence ve baskıya uğramaktan korkup bizi, dostlarınızı bir kenara itecekmişsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bizi isterseniz de davanız için ölmeye, acı çekmeye devam edeceğiz. Ama bizi daha bilinçli ve daha kararlıca destekler, faşist çetelerin oyunlarına aldırmasanız, bu faşist zulüm düzeni büyük bir gürültü ile yıkılıp geberecektir! Ve hep beraber bizim olan yeni bir dünya kuracağız.

0

(yiğit gençlik... baş tarafı sahife 1'de)

tim sisteminin faşist gerici dozu daha da artırılmaya çalışılmakta, kısıntı niteliğinde de olsa var olan her türlü akademik-demokratik mevzi, hak ve özgürlükler faşist zorbalıkla hayasızca gasp edilmektedir. 12 Eylül cuntasının tezgâhladığı faşist komplo nun odak noktası yeni hazırlanan üniversiteler yasa tasarısıdır. Güya bu tür temel yasaları kurulacak olan ve yeni anayasayı hazırlayacak olan "Kurucu Meclis" hazırlayacaktı. Ama cuntanın bu kadarcık bile tahammülü ve kendisinin cuntalama oluşturacağı kukla Kurucu Meclis'e bile tam güveni yok. Büyük bir panik ve yangından mal kaçırırarcasına yeni yeni faşist yasa tasarıları hazırlatarak onaylayıp duruyor. Hemen de uygulamaya koyuyor.

Amerikanca faşist generaller cuntası gerek yeni üniversiteler yasası ile ve gerekse benzer bazı uygulamalarıyla mevcut eğitim sisteminin ırkçı-faşist niteliğini daha da perçinlemektedir.

12 Eylül cuntası; 1-mevcut kurulu tüm yüksek öğrenim kurumlarının kısmi de olsa var olan özerkliklerini gasp ederek bunları doğrudan kendisine bağlamakta, 2-yüksek okulları paralı hale getirerek, özel üniversiteler kurarak vb. eğitimi hakim sınıflar için ayrıca ticari bir sömürü aracı haline getirmekte, 3-son kurulan M.E.B. vakfı ile MEB'nin kontrolünü bu vakfa vermekte, MEB üzerinden yürütülen tüm eğitim faaliyetleri bu vakıf kanalıyla en büyük kompradorların doğrudan denetimine vermektedir. Şimdi bunlar üzerinde biraz duralım:

12 Eylül faşist cuntası zaten oldukça sınırlı olan bazı akademik-demokratik hak ve özgürlükleri fazla gördü, yeni yasa ile bu haklar gasp edilmektedir. Bazı üniversitelerde var olan özerklikler kaldırılmakta-cuntaya göre bu elbise de bol geldiği için (!) "baş tezi" evrenin komutasında ki daraltılmaktadır-her türlü akademik-demokratik özgürlük ve örgütlenme temeli olarak yasaklanmakta, cuntanın simgesi süngülerin ve namluların gölgesinde komprador-feodal-faşist eğitim yaptırılmaktadır. Bu yasa ile artık öğrenci ve asistan temsilcilerinin okul yönetimlerine katılmaları kaldırılmaktadır. Nisbeten demokratik bir yol olan rektör ve dekanların seçimle iş başına gelmeleri engellenmekte. Bunların cuntalama atanmaları resmîleştirilmektedir. Yeni disiplin yasalarında zaten pek çoğu zindanlara atılmış, akıl almaz hayali suçlarla isnat altında bırakılıp, görevlerinden el çektilmiş demokrat-yurtsever öğretim üyelerinden-kalmışsa-kalanları da küflü kanlı zindanlara tıkamak en azından üniversite dışına atıp, işsiz güçsüz bırakmak için, orijinal faşist hükümler yer alıyor. Faşist cunta bu uygulamaları ile hiç te Hitler'in Almanya'sını aratmıyor. Örneğin, W.L. Shiller şunları belirtiyor; "eskiden fakülte profesörlerince seçilen üniversite rektör ve dekanları da şimdi bakanlık tarafından tayin ediliyor."..... "Resmî makamlar, rejimi ilk beş yılında atılan profesör ve hoca sayısını 2800 olarak göstermekte idi." Bunlar Hitler'in Nazi Almanya'sındaki faşist uygulamaların eğitime ilişkin bir-iki küçük örneği. Peki 12 Eylül cuntası Hitler'den geri mi kalıyor? 12 Eylül cuntası bu 9 aylık uygulamasıyla bu alanda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük faşist cellatı Hitler'e bile neredeyse rahmet okutacak. Bu yeni yasayla eğitim emekçilerine silah altındaki erler gibi baskı, ve faşist disiplin altında tutuyor. Her türlü siyasi faaliyet yasaklanıyor, en aydın tabakanın ağzına kilit vuruluyor. Haftada en az 10-12 saat ders vermeleri ön görülüyor. 10 günden fazla görevine gelmeyenlerin "kendileri ayrılmışçasına" bağlı oldukları yüksek öğrenim kurumuyla ilişkisinin kesileceğini, asistan olabilmek için kendi dalında en az 4 yıl çalışmış olması, hiç bir anarşik (!) olaya katılmamış olması, ve sınavı başarmış olması şartı getiriliyor.

Amerikanca generaller cuntası, öğretim görevlilerine yönelik bu faşist uygulamalarıyla esas olarak demokrat-yurtsever aydınları dışlayıp, kendi kontrollerindeki gerici-faşist "aydınlar" üzerinden komprador-feodal faşist eğitimi, kendilerince en iyi şekilde uygulama çabasıdadır. Nitekim bunun başarısı içinde gerekli ortamı yaratmıştır.

Bu yeni yasa ile hükümetler istedikleri an üniversitelere en az iki ay süre ile el koyabilmektedir. Bu süreyi istedikleri kadar uzatabilir, istedikleri okulu kışlaya çevirebilmektedir. İstedikleri an okula orduyu, polisi vs. sokabilecek, terör estirebilecek, bunun için okul yönetiminden her hangi bir izine gerek duymayacaktır. İşte namluların, süngülerin ve dipcığın "hocalık" yaptığı bir eğitim sistemi.....

12 Eylül cuntası bu kadar açık ve bariz faşist uygulamalarını kamufle etmek sahtekârlığından da vazgeçmiyor. Nitekim bu faşist uygulamalarını da yüksek öğrenim kuru adlı bir kukla organ kurarak kamufle etmeye çalışmaktadırlar.

Sözde yüksek öğrenime ilişkin tüm sorunların kurum halledecek, gerekli düzenlemeyi de, yönlendirmeyi de bu kurum sağlayacakmış. Bu YÖK ise o oran olarak 8 cunta, 7 farklı kesimlerden gelen temsilcilerden oluşacak. Bu bile YÖK'nin cuntanın bir kuklası, basit bir maskesi olduğunu isbatlamıyormu?

Yeni yasanın en belirgin yanlarından biri de eğitimin paralı duruma getirilmesi ve özel üniversitelerin, yüksek okulların kurulmasıdır. Bu her iki yaklaşımın temelinde de, geniş emekçi yığınlarının çocuklarına ve okullarının kapılarının kapatılması, kazara girebilen ve de okuyanlar üzerinde iğrenç bir sömürü çarkının oluşturulması yatmaktadır. Komprador beyler, ağalar, bankerler... Kendi çocuklarının daha rahat okuyabilmeleri için emekçi çocuklarının üniversitelere girmemelerini, tesadüfen girerlerse devam edememelerini birer ucuz işgücü aracı haline gelmelerini iyice perçinlemektedirler. Fakat herhangi bir yüksek okula "postu serebilen" öğrencilerden, cunta; YÖK kanalıyla harçlarını-siz harçlarını anlayın, çünkü gerçek bu-artırarak bunu özellikle tıp, mühendislik vb. dallarında yüksek tutarak eğitimi paralı haline getirdi. Şimdi önceden parasızmış gibi özel paralı üniversiteler kurdurarak, komprador beyler, ağalar, bankerler için-devletleri için yeni bir ticari sömürü ve kazanç alanı yarattı. Tüm bu gelişmelere rağmen ise halâ ÜSS eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu şarlatanlığı sürüp gitmektedir. Hangi emekçi çocuğu okuyabilir? Hem giremez, tesadüfen girse bile nasıl okuyacak, bitirecek bu yüksek okulu? 1981 yılının 13 Nisan'ında yapılan sınavın 1. basamağına tam 420 bin kişi katılmış, bunların 271 bini daha ilk basamak sınavında eleleniyor. Geriye kalanlar 29 Haziran'da ikinci basamak sınavına girecekler. Fakat her halükarda yarım milyona yakın gençten ancak 48 bini merkezi yerleştirme ile herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt yapabiliyor. Yani yaklaşık her 10 gençten bir tanesi girebiliyor yüksek okula. Geride kalanlar hızlı bir şekilde işsizler ordusunun saflarına katılıyorlar. Nitekim bu sene ki sınavı katılan gençlerin yaklaşık 100 bin tanesi daha önce lise veya dengi okuldan mezun olan gençler umutsuz da olsalar yeniden şanslarını deniyorlar. Hali hazırda 500 bin liseli genç işsizdir. (devletin açıklaması). Umutsuzlar çünkü; özel dersler alan, en ileri eğitim yapıldığı kolejlerden vb.de okuyan binbir çeşitli yardımcı ders kitabı vs. olan komprador bürokrat burjuvaların, toprak ağalarının, bankerlerin vs. çocuklarının bu 48 binin çok önemli bir kısmını oluşturacağını biliyorlar. Bu anlamda ÜSS vs. nin gerçek bir aldatmaca olduğunu, mevcut eğitim sisteminde ve "fırsat eşitliğinin olduğu" sahtekârlığını, şarlatanlığını çok iyi bilmekte, görmekte, işte bu anlamda da kendilerinin yüksek öğrenim kurumlarına girebilmelerinin giderek, hemen hemen tümünden imkânsız hale geldiğini, tesadüfen girseler bile devam edip bitiremeyeceklerini çok iyi anlıyorlar.

12 Eylül cuntası uygulamaya koyduğu yeni yasa ile eğitimi paralı hale getirerek, özel üniversiteler kurdurarak vb. eğitimi komprador bürokrat burjuvalar, bankerler ve feodaller için doğrudan bir ticari sömürü ve kazanç aracı haline getirirken, eğitimden sorumlu bakanlığı da (MEB) doğrudan en büyük birkaç kompradorun kontrolüne vermektedir. Bunun en bariz örneği MEB vakfı uygulamasıdır. Aralık 1980'de komprador-bürokrat burjuvalar tarafından MEB eğitim çalışmalarına hizmette bulunmak amacı ile (bu sahtekârlıktır) kurulmuş olan bu vakıf, cuntanın faşist elebaşının doğrudan direktifi ile oluşturulmuştur.

Gerçekte ise Milli Eğitim Bakanlığı iç içe geçerek, ders kitaplarının hazırlanmasından tutunda hangi bürokratin nereye atanacağı, hangi memurun nereye sürüleceği, öğrenciler üzerinden ne kadar haraç toplanacağı vs. genel olarak eğitimi yönlendirmek bu vakfın elinde olacak. Vakıf aynı zamanda çalışmaların bakanlık personelini kullanabilecek. Bakanlıkta, iş ve endüstri çevreleri arasındaki işbirliğini sağlayacak. İstedikleri temellerde, eğitim üzerinde yeni biçimlendirmelerle haksız kazançlarına kazanç katabileceklerdir. Bu vakıf denilen komprador bürokrat soygun çetesinin, kuruluş biçimi ve örgütlenmesi de çok önce (!) ve özel hükümlerle belirleniyor. Örneğin bu vakfın genel kuruluna katılabilmek için en az 1 yıl içinde 250 TL. bağış yapılması ve bunun da kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü her önlerine geleni kabul edemeyeceklerini de belirterek tam istedikleri tarzda bir genel kurul oluşturacaklar. Ve defteri bir yıl sonunda da kapatılacak. Artık tümüyle bu vakıf istediğini yapabilecektir. Vakıf üyelerine birşey olursa eski saltanat usulü babadan-oğula padişahlık gibi kapalı zarf içinde "kendisinden sonrakini" belirleyeceklerdir.

İşte bu vakıf denen çete bu kadar ince taktikler belirliyor örgütlenmesinde. Şimdi bu vakfın kurucuları kimlerdir, kimdir bu vakfın kurucuları? Cuntanın doğrudan temsilcileri olan bir kısım asker-bürokrat burjuvanın yanısıra Türkiye'nin en büyük komprador burjuvaları olan Vehbi KOÇ, Sadık SABANCI, M. Aydın BOLDE vb. gibileridir. Ankara şube kurucuları da gene büyük kompradorlardan Cemil ÖZGÜR, Luckheed adlı emperyalist tekelin Türkiye temsilcisi Nezih DURAL vb. leridir. Bu kompradorlar vakıf maskesiyle genel olarak eğitimi yönlendirip bu alanda haksız sömürü ile kazanç sağlarken aynı zamanda vakfa yaptıkları bağışları da (!) vergilerinden düşürmektedirler. Böylece de bir taşla iki kuş birden vurmuş olmaktadır.

Türkiye'nin militan ve yiğit gençliği, tüm eğitim emekçileri; faşist cuntanın son kararları gerici eğitim sisteminin vardığı en üst nokta ve iflasıdır. Sizlerin kurtuluşu halkımızın kurtuluşundan bağımsız olamaz! Bu kavgaya daha yüreklile katılın. 12 Eylül cuntasının oynadığı faşist oyunları ve iğrenç plânları mutlaka bozalım. Eğitimin parasız olması, ÜSS aldatmacasına son verilmesi, eğitimde fırsat eşitliği, özerk ve demokratik üniversite..... tüm akademik, demokratik hak ve özgürlüklerimizi elde etme mücadelesine atılınca katılalım! Eğitim hakkımızı bir avuç faşist zorbanın kendi eline almasına müsaade etmeyelim. Genç kardeşler, Partimiz TKP/ML önderliğindeki Türkiye gençliğinin militan örgütü olan TMLGB saflarına katılınız. Bu saflarda mücadele ve savaş şiarını yüksek sesle haykırınız, şanlı kavgaya omuz veriniz. Faşist cuntanın hazırladığı yeni üniversiteler yasasını tanımayalım.

(Devrimci VEYSEL...Baş tarafı 1. Sahifede)

Şimdi Gaziantep zindanlarından bir kızıl sancak daha sallanıyor darağacında.

Daha önce Elazığ'da bir faşist piyon asılmıştı. Büyük katliamların elebaşları değil, bir faşist piyon idam edildiği zaman yüreğimiz acıyla burkular, çünkü bilinizki bu halkın özgürlüğü ve kurtuluşu için faşizmin pençesine düşen bir sıra devrimci kahramanın darağacına çekilmesinin işaretidir. Daha önceden böyle olmuştu; bir faşist piyona karşılık 4 yiğit devrimci çekildi darağacına.

"Laiklik" ve "ilericilik" palavrası atan faşist Kenan EVREN Erzincan konuşmasında şunları söylüyordu: 12 Eylül'den önce bunlar (devrimciler) hayvan boğazlar gibi insan boğazlıyorlardı. Biz başkalarına "niye idam yapıyorsunuz" demiyoruz. Bunları idam etmemizde bize "niye idam ediyorsunuz" deyip kimse işimize karışmaz. Bizim dinimizde, başka dinlerde de idam vardır" diyordu.

Önce hayvan boğazlar gibi insan boğazlıyanlar kimlerdi? Biz mi, yoksa siz mi idiniz? Şu gerçeklere bakın: 12 Eylül öncesinde öldürülen 6000 kişiden 4500'ü devrimcidir. Öldürülenlerin %25'i İstanbul'da öldürüldü ve bunların %70'i devrimcilerdir.

Malatya, Kahraman Maraş, Kayseri ve Çorum'da toplu katliam yapıp "hayvan boğazlar gibi insan boğazlıyanlar canı sıkıldığı için insan öldürme avına

çıkan faşistler degillermidir? Yine Tarsus'ta 9 kişiyi güvenlik kuvvetleri katletmedimi? Bugün ise idam edilenlerin %75'i, zindanları dolduranların %99'u devrimcidir. İşte sizin "tarafsızlığınız" (!) budur, katil cunta! Bu demogojinin sizin daha önceki katliamların düzenleyicisi olduğunuzu saklayamaz.

Hani 1 Mayıs-77'nin 38 emekçinin katilleri? Daha soralım mı? Yok yok gerekmez. Çirkin katil suratınız ortadadır, tarife gerek yok. Siz sahtekârca, öldürülenlerin çoluk-çocuklarının perişanlığından, anaların-babaların gözyaşlarından söz ediyorsunuz; peki sizin bugün öldürdüğünüz, zindanlara attığınız, işkence ettiğiniz binlerce devrimcinin anası-babası, çoluk-çocuğu yok mudur? "İnancılık" sahtekârları! Bütün yaptıklarınızın hesabı sorulacaktır.

İDAMLARA KARŞI İLERİ !

KAHROLSUN KATİL CUNTA !

ÖLÜMÜNÜN 1. YILDÖNÜMÜNDE EFENDİ DİRİL
YOLDAŞI DEVRİM KAVGASININ KIZIL ALEVLERİ
İÇİNDE YÜCELTİYORUZ !

Efendi DİRİL yoldaş 13 Haziran 1980'de İstanbul Kanarya semtinde kahpece şehit edildi.

Tunceli'nin Ovacık kazasında 1955'te var olduğundan itibaren her yoksul köylü gibi acı, kin ve yoksulluk içinde çelikleşti ve nihayet bir komünist olarak partimize üye oldu.

Her komünist gibi örnek bir kişiliğe ve yürekli bir kavga ruhuna sahip olan yoldaş ayrıca Parti için de ortaya çıkan ihanet akımlarına karşı da davaya bağlılığın ve komünizme inancın engin bir ruhuna sahipti.

Yiğit yoldaş, şüphen olmasın; şanlı komünizm bayrağını bütün ihanet akımlarına rağmen yükseklerde dalgalandıracaktır. Ölüm yıldönümünün 1. yılında ortaya çıkan kavga kaçkını mülteci revizyonistlerin şanlı mücadelemize leke sürmelerine izin vermiyeceğiz. Partimiz halkı için ölmesini bilenlerin partisidir. Canını seven kavga kaçkınlarının saflarımızda asla yeri olamaz!

EFENDİ DİRİL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR !

ÖNDER YOLDAŞ İ. K A Y P A K K A Y A, İŞKENCEDE
KATLEDİLİŞİNİN 8. YILINDA YURDUN ÇEŞİTLİ
YERLERİNDE A N I L D I !

Önder yoldaş, İstanbul, İzmir, İzmit, Adana ve Ankara'da da eylemlerle anıldı. Ankara Seyranbağlarda yoldaşın anısına Nurettin ADIGÜZEL adlı bir halk düşmanı tek kurşunla TIKKO gerillaları tarafından cezalandırıldı.

Halka zulüm edilmesine yardımcı olan Nurettin ADIGÜZEL adlı hain geçmişten beri ilerici, devrimcileri haince muhbirleyip ele vermekteydi. Son dönemde polisler açık işbirliğine girişti. Devrimcilerin listesini verdi. Onların işkenceye çekilmesine, sakat olmasına ve ölümüne sebep oldu. Bütün gericiler, faşistler ve insan kanı satarak geçinin hain muhbirler gibi, Nurettin ADIGÜZEL'de meydana boş bulduğunu sandı ve faşist cuntaya köpekçe usaklık ederek halka zulüm yapmasına alet oldu. Ve oda diğer hainlerin akibetine uğradı. İşte halka zulüm edenlerin hesabı böyle teker teker sorulacaktır. Faşist cunta ne kendisini, ne de usaklarını halkın divanında layık olduğu cezayı bulmasını engelliyemez!