

**Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!**



# **İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU**

**ÖZEL  
SAYI  
EYLÜL  
1983**

**TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST MERKEZİ YAYIN ORGANI**

## **Yoldaşlarımızın Kızıl Direnişi Bize Örnek Olacak,**

# **Katliamın Hesabı Mutlaka Sorulacak !**

**TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERİNDEN  
EMEKCİ HALKI ! DEVRİMCİLER,  
YURTSEVERLER, İLERİCİLER, YOLDAŞLAR !**

Gün, 26 Eylül 1983 sabahında, Dersim dağlarında alaca karanlığının yavaş yavaş ışığa, kör gecenin karanlığını aydınlığa kavuştururken, komprador patron-ağa devletinin 200 kişilik beyaz ordusu ile, Partimiz TKP/ML önderliğindeki ordumuz TIKKO'nun ALİ KARADAĞ komutanlığındaki AZİZ SÜER ve MURAT DİRİ'den oluşan profesyonel gerilla birimi karşı karşıya geldi. Ama şartlar eşit değildi, kahpe düşman yine pusudaydı. Ve saatler yaklaşık olarak 6.30 olduğunda, çevre çıkan çatışmanın seslerinden inim inim inlemekteydi. Yaklaşık olarak yarım saatten fazla süren çatışma sonrasında, yıllardan beri Partimiz safalarında, Ordumuz TIKKO'nun komutasında halk demokrasisi, bağımsızlık, sosyalizm ve sınıfsız toplum için mücadele veren, yıllardan beri omuz omuza, sırt sırta birlikte yaşadığımız dava ve silah yoldaşlarımız, gökten kopan birer yıldız parçası gibi aramızdan ayrıldılar. Bu kopma ile birlikte: tabiat tüm emekçi halkımız, tüm silah ve dava yoldaşları dalga dalga yayılan kara haberle birlikte saygı duruşuna geçtiler. Yoksul Kürt köylüleri, gelinleri,

analari, gençleri, kendi evlatlarından üstün tuttukları Partimizin bu üç değerli elamanı için yas tuttu, göz yaşları döktü. Evet, O gün bir gerilla birimimiz daha düşmanın kahpe kurşunlarına hedef oluyor ve elde silah direnerek teslim olmadan aramızdan ayrılarak şehit oluyorlardı.

25 Eylül 1983 günü, yakın çevrede bir düğüne uğrayan yoldaşlarımız, gecenin belli bir saatinden sonra düğün yerinden ayrılarak Hozat ilçesinin Esenevler köyünün Amutka mezrasında konakladılar. Nöbet tutularak yatıldı. Son nöbetçi sabah olması dolayısıyla içeri girdiği andan itibaren başka bir kişinin uyarısı ile yoldaşlarımız yataklarından yıldırım hızı ile fırladılar. İhbar olması dolayısıyla ertaf çevrilmişti. Ancak bu duruma rağmen yoldaşlarımız hiç bir terüddüt ve korkuya kapılmadan silahlarına davrandılar. 200 kişiden oluşan düşman güçlerine karşı koyarak bu dava uğruna ölümü seve seve, gülercesine kucak açarak, kanlarının son damllarına kadar direndiler. Çıktıkları yönün çember altına alınması, kaldıkları yerin savunmaya elverişli olmasından dolayı, pusuya yatan beyaz ordu güçlerince kurşun yağmuruna tutuldular ve yoldaşlarımız toprak ana üzerine birer birer düştüler, toprak gelecekte ürün vermek üzere, yoldaşlarımızın kanıyla sulandı. Çıkan çatışmada, faşist ordunun

bir elamanı ilk etapta ağır yaralandı. Faşist güçler kudurmuşçasına yoldaşlarımızın cesedine saldırdılar, ölü cesetleri kurşun yağmuruna tutarak, yerlerde sürüklediler. Aslında onlar acizliklerinden dolayı böyle yaptılar. Çünkü yıllardan beri, bir dizi masraf ve operasyon yaptılar. Dersim'de adeta üç yıldan bu yana Partimize savaş açtılar, fakat Partimizi yok etmeleri bir yana onun gelişip güçlenmesini ve halkla bütünleşmesini engelleyemediler. İşte, onlar bu noktada aciz duruma düşmüşlerdi.

Bu katliamda, direnerek şehit düşen yoldaşlarımızdan Bektaş kod isimli ALİ KARADAĞ Yoldaş; Dersim'in Çemişgezek ilçesinin Paşacık köyünde orta halli bir Kürt köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren büyüklerinden Dersim katliamını öğrenerek ve devlete karşı kinle büyüdü. 1974-1975 yıllarında devrime, 1976 yıllarında Partimize gönül verdi. Bu zamandan sonra, giderek artan bir hızla parti faaliyetlerine katılmış, belli bir dönem yarı profesyonel olarak çalışmış, bu dönemde özellikle kitle eylemlerine aktif olarak katılmış ve görev almıştır. 1980 yılında tamamen profesyonel olmuş, 1982 Eylül'ünde Merkez Komitesi tarafından kendisinin müracaatı ile üye adaylığına alınmıştır. 1983 Eylül'ünde ise olumlu gelişimi göz önünde bulundurularak Örgütlenme Bürosunca Parti Üyeliği onaylanmıştır. Çeşitli parti ve ordu organlarında görev yapan yoldaş, son bir yıldır Alt Gerilla Bölgesi Askeri Parti Komitesinde komutan olarak görev yapıyordu. İdeolojik olarak sağlam, halka, devrime, partiye ve komünizme sonsuz bir inancı vardı. Kitleler tarafından sevilen yoldaş; yaratıcı, alçak gönüllü, eleştiri, özeleştiriyeye açık, fedekar ve ağır başlı bir yoldaştı. Ayrıca yoldaş, Ali EKBER SAĞLAM, İsmail DİNÇER ve Gındo HALİL isimli ajan ve muhbirlerin cezalandırılmasında aktif olarak görev almıştır.

AZİZ SÜER yoldaş; Dersim'in Hozat ilçesinin geyik suyu mezrasına bağlı Muşkirek köyünde yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksulluğu dolayısıyla, ancak ilkokulu okuyabildi. Partimizle 1979 yılında ilişkiye geçti. Bu dönemde Partiyi aktif olarak destekledi. 1980 yılında GKK hizibi saflarında yer aldı. Bu dönemde profesyonel bir devrimci olarak çalışmaya başladı. 1981 sonbaharında yeniden özeleştiriyeye vererek Partimiz saflarına katıldı. Bu dönemden sonra da aktif olarak mücadeleyi sürdürdü. Kitleler tarafından sevilen yoldaş, alçak gönüllü ve gözü pekti. Son olarak mıntika askeri komitesinde orta sempatizan olarak görev yapıyordu.

MURAT DİRİ yoldaş; Partimize 1979 yılında sempatizan oldu. Belli bir dönem Adana'da Parti faaliyetlerine katıldı. 1982'de kırsal kesimde yerleşik olarak örgütlendi. 1983 yılının Nisan ayında profesyonel çalışmaya alındı. Son olarak mıntika

askeri komitesinde ileri sempatizan olarak görev yapıyordu. Dersim'in Ovacık ilçesinin Tet Uşağı köyünde yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen yoldaş, kitleler tarafından kısa dönemde sevilen alçak gönüllü ve fedekar bir yoldaş oldu.

### EMEKÇİ HALKIMIZ;

Komprador patronlar ve toprak ağaları, yıllardan beri bizlere zulüm yapıyor, bu zulüm ve sömürü düzenini yıkmak isteyen devrimcileri ve komünistleri yok etmek için her türlü adi yöntemi kullanıyor ve bu yolla kendi ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. İti ve MİT'nin yanı sıra, genel olarak her zaman, özel olarakta son cunta döneminden sonra, bu faaliyetlerinin bir parçası olarak ajan muhbir ve ihbarcı şebekesinin örgütlenmesine özel önem verdiler ve milyonlarca para dökerek kanı beş para etmez niteliksiz insanları örgütlediler. Bu yolla yapmadıkları bazı katliamları, bizimde hatalarımızdan faydalanarak gerçekleştirdiler. Partimiz bu it sürülerine karşı amansız davrandı ve sadece 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra 20 civarında ajan ve muhbiri temizledi, bundan sonra da temizlemeye devam edecektir. Ancak bunları bugün en alt seviyede zararlı hale getirmek, halkın desteğiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle, emekçi halkımız bu niteliksiz unsurların ortaya çıkması için Partimize ve devrimcilere yardımcı olmalıdırlar. Siz ey ajan ve muhbir sürüleri ! Sizleri hiç bir güç Partimizin elinden kurtaramayacak; hak ettiğiniz cezayı mutlaka vereceğiz. Bunu böyle bilesiniz.

### İŞÇİLER, KÖYLÜLER, TÜM EMEKÇİLER;

Komprador burjuvazi ve toprak ağaları, yıllardan beri emperyalizmin desteğinde, genel olarak azınlık milliyet ve azınlıklara, özel olarak Kürt ulusuna karşı vahşi bir şekilde diğer baskıların yanı sıra milli baskıyı katmerli bir biçimde uyguluyor. Geçmişte bu politikanın sonucu olarak onbinlerce Kürdü kırdılar, bu baskı politikası günümüzde de artan bir dozajla devam ediyor. 12 Eylül darbesinden sonra da onlarca Kürt devrimcisi hunharca katledildi, zulme karşı çıkan, devrimcileri destekleyen Kürt köyleri işkence ve baskı altına alındı, yüzlerce si zindanlara tıkıldı. Bu baskıların bir parçasıda yoğun bir şekilde Dersim'de de devam etmektedir. Çünkü, Dersim halkı genel olarak devrimcilere, özel olarakta Partimize verdiği yoğun desteği hiç bir zaman çekmemiş, bizleri kendi mali kabul ederek bağrına basmışlardır. Hiç bir güçte bu desteği geri alamadığı gibi, alamayacaktır da. Bu zulüm düzeninden kurtulmanın yolu, düşmanın baskılarına boyun eğmekle mümkün olmayacaktır, bu düzenden

kurtulmanın yolu, birleşip mücadele etmekten geçer.

## **İŞÇİLER, KÖYLÜLER, TÜM EZİLENLER;**

Faşist cunta bugün bir yandan demokrasi sahtekarlığını ağzından düşürmüyor, diğer taraftan demokrasinin gerçek savunucularını toplu olarak katlediyor. Bir yandan insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor, işkenceye karşı olduğunu söylüyor, diğer yandan işkenceyi açık olarak yapıyor. Öte yandan ölü cesetlere bile kurşun sıkıyor, yerde sürüklüyor. Bu, cuntanın ne derece demokrasi düşmanı olduğunu, ne derece insan hak ve özgürlüklerinin düşmanı olduğunu açık olarak gösteriyor.

Katliamdan sonra bayram yapan faşist ordu e-lamanları, şehit yoldaşlarımıza hitaben "kalkın savaşalım", "başka savaşacak adam yokmu?" Faşist albay ise, "ihbarcıyı bir ben bilirim, birde allah bilir" diyerek ihbarcılara açık desteklerini bir daha tekrarladılar. Ama biz onlara şunu diyoruz: Biz sizin bizden ne kadar korktuğunuzu çok iyi biliyoruz, siz bugün halkı sindirmek için attığınız palavra bir kenara, geçen yıl bizim korkumuzdan güvercin seslerini gerillalarımız zannederek altınıza ettiğiniz günleri unuttunuz mu? VEYSEL UYAR ve ERDOĞAN TEKİN yoldaşlar karşısında çil yavrusu gibi dağıldığınızı ne çabuk unuttunuz. Tarih hiç bir haksızlığı kimsenin yanına koymamıştır. Bu sizin ve efendileriniz içinde geçerli bir kanundur. İhbarcıyı "bir siz birde allah bilir" meselesine gelince; orası tam belli değil, belki de bir kaçını bilmeyebiliriz, ama geçmişte nasıl önemli bir bölümünü gizleyemediniz ve aynı zamanda elimizden kurtaramadınız ise, geriye kalanların akibetinde aynısı olacağını rahatlıkla ve korkmadan söyleyebiliriz. Size ise gelip onların cenaze törenlerinde konuşmak düşerse ne mutlu size.

## **EMEKLİ HALKIMIZ;**

Devrim mücadelesi zor ve engebelidir ve devrimi kan dökmeden gerçekleştirmekte mümkün değildir. Bu uğurda daha nice kanların döküleceği, daha nice sıra neferlerin şehit düşeceği bir gerçektir. Bu mücadelede yılmıyacağız kapılmayalım. Sizin daha nice kahramanlar yetiştireceğiniz bir gerçektir. Partimiz sizin desteği ve bilinçli faaliyeti ile aldığı yaraları mutlaka saracaktır. Bu mücadelede Partimizi destekleyelim, onu düşman saldırılarından koruyalım.

## **ŞEHİT YOLDAŞLAR;**

Sizler Marksizm-Leninizm rehberliğindeki Partimiz TKP/ML'in önderliğinde halk demokrasisi,

bağımsızlık, sosyalizm ve sınıfsız toplum için şehit düştünüz. Sizler faaliyetleriniz ve direnişiniz ile kızıl bayrağı daha da kızılaştırdınız, ona leke sürmediniz. Şunu iyi bilin ki, Partimiz bu mücadelede bir an olsun bile duraklamayacak, komprador patron-ağa devletini yıkacak, erdemlerinizi mutlaka gerçekleştirecektir. Silah ve dava yoldaşlarınız olarak, acılarımızı yüreğimize gömdük. Şimdi siz taşıdığımız bayrakta birer kızıl meşalesiniz. Sizin taşıdığı kızıl bayrak çoktan sıra neferlerimiz tarafından devralınmıştır. Rahat uyuyun şehit yoldaşlar, hesabınız mutlaka sorulacak, kızıl bayrak bir gün mutlaka zafer burçlarına dikilecektir, ve işte o zaman, bugün olduğu gibi, daha gür bir şekilde haykıracağız.

**\*ŞEHİTLERİMİZ ÖLÜMSÜZDÜR !**

**\*ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK !**

**\*ALİ KARADAĞ, AZİZ SÜER VE MURAT DİRİ YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR !**

**\*YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML-ORDUMUZ TIKKO !**

**\*YAŞASIN HALK SAVAŞI !**

**\*YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ, BAĞIMSIZLIK, SOSYALİZM VE KOMÜNİZM MÜCADELESİ !**

**\*KAHROLSUN KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİ !**

**\*KAHROLSUN FAŞİST CUNTA !**

**\*AJAN VE MUHBİRLERDEN HESAP SORACAGIZ !**

**\*KAHROLSUN EMPERYALİZM, SOSYAL-EMPERYALİZM VE HER TÜR DEN GERİCİLİK !**

**Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist**

**Merkez Komitesi**

**28 Eylül 1983**

