



BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN!

18. Mayıs : 1981

SAYI

İŞÇİ - KÖYLÜ KURTULUŞU

29

MASRAFI 5 TL.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ / MARKSİST LENİNİST MERKEZİ YAYIN ORGANI



**İŞKENCEDE
KIZIL DİRENME
RUHUNU
YÜKSELTELİM!**

İşçiler, Köylüler, Devrimciler,
Yoldaşlar,

İ. KAYPAKKAYA yoldaşın işkencede katledilişinin 8. yıldönümündeyiz. İ. KAYPAKKAYA yoldaş 17-18 Mayıs 1973'de Diyarbakır işkencehanelerinde, 12 Mart askeri Faşist Diktatörlüğü tarafından katledildi. O, yükselttiği komünizm bayrağını, en azgın işkence altında da şerefle dalgalandırdı. Halkın faşizme karşı direnişinin eşsiz bir destanı haline geldi. 12 Mart döneminde işkence gören devrimcilere moral ve cesaret kaynağı oldu.

Şimdi yine halkımız işkence altındadır. İ. KAYPAKKAYA yoldaşın devrettiği bayrağı şimdi binlerce devrimci 12 Eylül Faşist Askeri Darbesine karşı, aynı işkencehanelerde kahramanca taşıyor.

Yoldaşlar,

İ. KAYPAKKAYA, devrime, komünizme ve halka bağlılığını isbatlayan şey sadece işkencedeki tutumu değildir. O'nun asıl büyüklüğü tek başına kalsa dahi halkına gerçek kurtuluş yolunu göstermekten taviz vermemesidir. O; herkesin "Kemalizm" hayranı olduğu bir sırada, onun faşist bir diktatör

devamı 2. sf.

HALK İÇİN, DEVİRİM YOLUNDA DÜŞENLER ÖLÜMSÜZDÜR

Şimdi bir Mayıs ayı daha geliyor...
Her gününü öfkeyle sayarız Mayıs aylarının,
1 Mayıs, 6 Mayıs, 13 Mayıs, 18 Mayıs...

Tabiatın yaşam sevinciyle uyanmasından korkanlar
var güzelim.

İyinin, güzelin, alın, yeşilin, hayatın sevdalılarını,
Düşmanlarınız var, yol vermezler.

Katlederler hayatı,
Ama ne yazar, Mayıslar durdurulamaz !

Karakoçan'da 13 Mayıs 1980'de şehit edilen yoldaşımız Orhan BAKIR, 6 Mayıs'ta idam edilen Deniz, Yusuf, İnan ve bu ayda halkımızın kurtuluş kavgasında şehit düşen tüm devrimciler, kavganızı bıraktığınız yerden sürdürüyoruz. İyinin ve güzel günlerin öcünü alacağımızdan emin olunuz. Bu Mayıs ayında tüm devrim şehitlerini heyecanla anar, anılarını önünde saygıyla eğiliriz.

FAŞİST CUNTANIN YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERE KARŞI HAZIRLADIĞI OYUNLARI BOZALIM!

İşçi düşmanı faşist gazetesi 18-19 Nisan'da "yurt dışı işçileri 2. büyük Ankara kurultayı" adı altında bir eyalet kurultayı düzenledi. Buna benzer bir sahtekârlığı da 12 Kasım 1976'da yapmış. Şimdi duyuyoruz.

Bu faşist halk düşmanı gazetenin düzenlediği kurultaya "tarafsız" olduğunu söyleyen faşist cuntanın 7. başkanı da katıldı. Ayrıca Diyanet işleri bakanı Tayyar Altıkulaç, Türk-İş adına Kaya Özdemir'de unutulmamış. Kısacası bir devlet salonunda düzenlenen bu toplantıda bütün işçi düşmanları bir araya gelerek hayvanca nutuk attılar.

İki gün süren bu iğrenç sahtekârlık, TRT'de reklâm spotları gibi günlerce reklâm edildi. Radyo ve televizyonda 'önemli' haber gibi 15 dakika yer verildi. Tercüman gazetesi eğer bu reklâmı parayla yaptıysaydı tam 80 milyon lira tutardı.

devamı 5. sf.

olduğunu: Türk Komprador Burjuvazi ve Toprak Ağalarının en güzide temsilcisi olduğunu ortaya koydu. Şimdi Faşist Cunta adeta bunu isbatlamaktadır. Faşist generaller cuntası 43 yıl sonra "Kemalizmin" bu kokuşmuş ideolojisine sarılarak her milliyetten halkımızı barbarca ezmektedir. Faşist Cunta kemalizmi taklit ettikçe dahada vahşi bir hal alıyor. Faşist M.Kemal Atatürk'ü "ilerici" ve "devrimci" sanan demokrat, yurtsever, devrimci kişi ve örgütler şimdi artık, onun gericiliğinden denli "güçlü" bir silâh olduğunu hayretle görmektedirler.

İ.KAYPAKKAYA, ayrıca Kürt ulusu ve diğer azınlık milliyetler üzerindeki milli baskıya karşı çıktı ve onların tam hak eşitliğini, ilk defa cesaretle savundu.

İ.KAYPAKKAYA, Yarı-Sömürge, Yarı-Feodal ülkemizde bugünkü devrimin proleter sosyalist devrimin bir parçası olan Demokratik Halk Devrimi olduğunu; ve proletarya önderliğindeki işçi-köylü temel ittifakına dayanan ve köylüleri temel alan bir Halk Savaşı ile kurulacağını ortaya koydu.

O, bu görevleri yerine getirecek ve halkımızı komünizme kadar ilerletecek bir partinin olmadığını isbatladı ve bu sebeple Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist), TKP/ML'i kurdu.

O'nun yüce ML temeller üzerine kurduğu TKP/ML'i Türkiye komünistleri sahip çıkararak, ölümünden sonra, her türlü ihanete ve burjuva saldırılarına karşı savunup geliştirdiler. Şimdi artık TKP/ML onbinlerce taraftarı ile dünya komünist hareketi içinde önemli bir yere sahiptir.

Yoldaşlar,

Her yıl İ.KAYPAKKAYA'yı anarken, Partimiz içinde ortaya çıkan ve O'nun görüşlerine saldıran yeni ihanet akımlarına tanık olduk. Belli başlı ilk ihanet 1976'da Partimizin önderliğini ele geçiren (şimdi DHB diye anılan) revizyonist-Troçkistlerden geldi. Bunlar Türkiye'nin kapitalist olduğunu söyleyerek Halk Savaşından vazgeçtiler. Giderrek ML'den iyice uzaklaşıp Mao Zedung düşmanı bir akım haline geldiler. İkinci ihanet geçen yıl ortaya çıktı. "TKP/ML (Geçici Koordinasyon Komitesi)" adıyla ortaya çıkan bu parti düşmanı, fokocu anarşist akım İ.KAYPAKKAYA'yı savunma adına tam da 18 Mayıs günü saldırıya geçti. Düşmanın partimize zarar vermesi, yüzlerce taraftarını tutuklaması için adeta bir alet rolü oynadı. Üçüncü ihanet ise, üç yıldan beri parti içinde yayılmaya çalışan revizyonist-Troçkist kırması akımdır. Parti II.Konferansı tarafından mahkûm edilen bu son ihanet çetesi, adeta 1976'da ortaya çıkan sapmanın bir tekrarıdır, hemen hemen DHB ile aynı görüşleri savunan bu yeni sapma, Şubat-Mart ayı içinde "TKP/ML (Bolşevik)" (!) adı ile yurt dışında partiye karşı saldırıya geçti. Halkımızın birlik arzulu olduğu ve bizden önderlik beklediği bir sırada, bu hainler Partimizi yıpratmaya ve bölmeye giriştiler.

Ölümünün 8. yıldönümünde İ.KAYPAKKAYA yoldaşa söz veriyoruz. ML'e sınıksız sarılarak Partimizin komünist saflığını koruyacağız. Halkımızın davasına ve partimize karşı ortaya çıkan ihanetleri teker teker ezeceğiz.

İşkencede katledilişinin 8. yılında sana söz veriyoruz: Bu işkence, zindan, ölüm ve talan düzenini yerle bir edeceğiz. Halkımızın kurtuluş kavgasını canımız pahasına korkmadan sürdüreceğiz.

PATRON AĞA DÜZENİ/BUGÜN YINE İŞKENCE/ZULÜM VE KAN KOKUYOR.

Ülkemizde bugün kapkaranlık bir dönem yaşanıyor. Yurdun her köşesi emekçi yığınlarının ahi ile inliyor. Okullar kapatılıp faşist Nazi kamplarına dönüştürülüyor. Geniş baskı, tutuklama ve ağır sömürden başka yürütülen insanlık dışı işkence ve kitle katliamları dünyada eşine az rastlanır bir düzeye ulaşmıştır. Faşist Amerikan ekonomisi "teorisveni" Freidman'ın ve IMF'nin direktifleri doğrultusunda alınan "24 Ocak kararları"nın ülkede emekçilerin kan ve gözyaşlarına mal olacağı belliydi. Çünkü aynı Amerikan uşaklarının Şili, Arjantin, El Salvador, İran, Pakistan, Nikaragua vb. yerlerde yaptıkları buydu. O ülkelerde de hal-

kın uyanışına karşı emperyalistlerin ve uşaklarının tek kurtuluş yolu ülkeyi bir halk mezarlığına çevirmek olmuştur.

Aylardır binlerce devrimciyi sakat bırakan, onlarcasını öldüren işkence, tüm dünyaya yayıldı. Böylece insanlık huzurunda kanlı elleriyle ve işkence delilleriyle suçüstü yakalanan faşist haydutlar öfkeden kudurdular. Artık gizleyemeyecekleri bu insanlık suçunu yalan ve lâf kalabalığı ile saptırmaya başladılar. Ama işkenceden vazgeçemediler. Türkiye'de tükenmek bilmeyen milyonlarca emekçinin devrim yoluna girdiğini gördükçe, köpece kudurdular ve dünyadaki protestolara aldırmandan işkence ve zulümü daha hayasızca sürdürdüler. Halıkı, birdaha devrim lâfını ağzına almamak için ve onlara devrimi unutturmak, devrimci olduklarına pişman etmek için, işkence sürüyor... işkence sürdürülüyor!

FAŞİST CUNTA VE ONUN SUÇ ORTAKLARI SUÇLULUK TELAŞI İÇİNDE ALÇAKCA YALAN SÖYLÜYÜR, EMPERYALİST HAYDUTLAR CUNTAYI VE İŞKENCESİNİ DESTEKLİYOR!

Bütün açık gerçeklere rağmen halâ insanlara şerefsizce yalan söylenebiliyor. Türkiye'deki Komprador-burjuva ve Toprak ağalarının besleme gazete ve dergilerinin yanı sıra, bunların efendileri emperyalist haydutlar da halâ yaygın işkencenin yapılmadığını iddia edebiliyor! Bakın, işkencede ölüm haberlerinin yaygınlaşması ve yükselen protesto hareketi nedeniyle panik içinde Türkiye'ye gelen "Alman Parlamento Heyeti" Dünya Af Örgütü'ne yolladığı mektupta ne diyor:

"İşkence iddialarının Avrupa'daki Türkiye kâşısı ve çıkar sahibi kişilerce siyasal bir araç olarak kullanıldığı da bize kanıtlanmıştır." (!) (26 Mart Milliyet)

Kimden öğrenmişler? Nasıl kanıtlanmış?....

Kendi işçi sınıfını ve emekçilerini bu insanlık suçu karşısında aldatmaya çalışan emperyalist ve gericici-faşist haydutlarının sayısı elbette az değildir. Üstelik Amerikan emperyalistleri ve bir sürü kuklası Faşist Devlet, bu zulmü halkımıza az bile görmektedir! "Alman Parlamento Heyeti'nin" bu tutumu, onların faşist cunta ile suç ortağı olduğunu, bizim halkımıza ve Alman halkına "kanıtlamaktan" başka bir işe yaramamıştır. Kendi ülkesindeki cunta aleyhindeki gösterileri Nazi vari polis zoru ile bastırmaya çalışan bu bay ve bayanların iddiasını, kendileri için en "güvenilir" tanık olan Ecevit'in şu sözleri çürütüyor:

"Türkiye'de yönetimler istemese de (Ecevit böyle demek zorundadır, çünkü kendi döneminde de Selâhattin DOĞAN yoldaşımız işkencede katledildi) öteden beri "geleneksel" olarak işkence yapılır. Açık rejimlerde, yönetimler kararlılıkla üstüne yürürlerse, işkence azalır; kapalı rejim dönemlerinde ise büsbütün yaygınlaşır. Bu gerçek bilinmezlikten gelinemez." (arayış-

Bu iki görüşten hangisi doğrudur?"Alman Parlamento Heyeti'ninmi", yoksa Türkiye'de yaşayan Ecevit'inmi?...

"Alman Parlamento Heyeti'ni" buraya kadar getiren bu işkencenin, "büsbütün yaygınlaşması" değildir mi?"Yankı" dergisindeki röportajında bir tutum, "Af Örgütü'ne" yazdığı mektupta başka bir tutum takınan bu heyet tutarsız bir yalancı pozisyonuna düşmüyormu? Kendi emperyalist çıkarları için kendi emekçilerini böyle sahtekârca aldatan tüm bu sözde işkence soruşturan "heyet"lere bütün dünya insanlığı huzurunda çağrı yapıyoruz; gelin biz size 5 yaşındaki çocuklara, 80 yaşındaki ak sakallı dedelere, kadınlarımıza ve genç kızlarımıza dahi aylarca insan onurunu yaralayan işkencenin yapıldığını isbatlıyalım. Gözaltına alınan herkesin işkenceye uğradığını size isbatlıyalım, işkencede ölen onlarca insanın aileleriyle sizi görüştürelim bay Alois Montes ve bayan Helga Schuchardt... varmısınız?...

Kendisine işkence yapıldığını dahi duyurma imkânı vermeyen, butür girişimleri alçakca engellenen bu faşist yönetimin başı Kenan Evren ve onun işkenceli suç ortaklarının söylediklerine dayanarak işkencenin bu yönetimin politikası olmadığını söylemek gülünç bir şerefsizlik değildir? İşkence olaylarının yansıtılmasını tutuklu ailelerine,

avukatlarına ve işkenceye uğrayan insanlara amansız bir baskının uygulandığını, mektuplarının açılıp okunduğu, her türlü haberleşme imkânının yok edildiği bir sırada Af Örgütü'ne böyle bilgiler vermek işkence suçuna ortak olmak değildir?

Biz bugün işkencenin yapıldığını isbatlamayı önemli bir görev olarak saymıyoruz. Çünkü işkence herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Nitekim Faşist Evren hükümeti ve yargı organları bile bunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Esas sorun bu faşist çetelerin görünüşü kurtarmak, devletin işkenceye karşı olduğu sahtekârlığı altında daha sonraki işkence olaylarını şimdiden kamuoyu önünde yüz-süzce savunmaları ve fakat diğer yandan da mahsun pozuna sahtekârca girebilmeleridir. Emperyalist efendileri de dahil tüm cuntalar ve şakşakçıları "işkencenin devlet politikası olmadığını", "yönetimin buna karşı olduğunu", fakat bazı "kendini bilmez", "cahil güvenlik mensuplarının" bu haltı yediklerini söylüyorlar. Bu arada Bülent Ecevit'i de zikretmek gerekir. Bülent Ecevit son dönemlerde anti-ışkence kampanyasının bir pehlivanı kesildi. Biz onun bu çıkışlarını samimi bulmuyoruz. Ancak eğer Ecevit gerçekten işkenceye karşı ise "ışkence sistematik değil" sözünün, kendisini gerçek işkencecilerden ayırmaya yetmediğini, tersine bu teorinin işkencecilere rahat nefes aldirtan en mahir işkencecilerin bugünkü teorisi olduğunu düşünmelidir. Yoksa insanın sırf işkenceye karşı olduğunu söylemesi kimseye inandırıcı gelmez. Nitekim işkence elebaşısı katil Türkeş bile geçmişte "ışkenceye karşı olduğunu" söyleyebilmişti. ! Bu katil sürülerinden kendisini sözde eğil pratikte ayırmak isteyenler "sistematik" lâflarının altına sığınma ihtiyacı duymazlar. Yine işkenceye karşı olduğunu söyleyen Ecevit ve onun gibileri, işkenceden iki satır söz eden gazete, dergi ve bu arada 'arayış' dergisinin bu yönetim tarafından neden toplattırıldığını düşünmelidirler... Söylersiniz, bunları "cahil güvenlik mensupları" mı yapıyor? Bu bizzat devletin icra ve yargı organlarıca alınan bir karar değildir? İşkenceye karşı olan bir yönetim, bu sözlerden neden korksun; neden kendisine işkence yapılan insanların mektuplarını açtırıp, haberleşmesine engel olsun? Üstelik işkenceye karşı olan bir yönetim, bundan memnun olup işkence olaylarının ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmaya çalışmaz mı?

Hayır! işkence Türkiye'de 'sistemattiktir' baylar. Yani işkence bu düzenin kaçınılmaz bir politikasıdır. Türkiye'de ölüm operasyonları, zindan, dayak ve işkenceden başka kanun yoktur. Yıllardır emekçilere kan kusturan faşist düzen 12 Eylül dönemiyle işi zıvanadan çıkardı, hepsi o kadar. Türkiye'de "ışkenceye uğrayan varmı" diye sorulmaz, "ışkenceye uğramayan varmı" diye sorulabilir.

Evet, işkenceye karşı olan (!) yönetim, kişi ve kuruluşlar beri gelsin sözlerine güvenenler televizyonda işkence ile konuşturulan zavallı hainlerin sözlerine, faşist yönetim ve Kenan Evren'in yeminlerine değil, halen zindanlarda (üç ay değil) 7-8 aydan beri işkenceye çekilen, buna rağmen insanlığın onurunu yiğitce direnerek koruyan, onbinlerce işkence kurbanlarından soralım. Onlardan işkenceye uğramayan bir tek kişi varmı? Yoktur baylar!

Bu gerçekler karşısında general katillerinin "biz işkenceye karşıyız" sözüne inananlar sadece beyinsizler ve çıkarıcı şerefsizlerdir.

İşkence sistematik bir devlet politikası değilse üç aylık gözaltı süresi nedir? Bu 90 günlük sürede gözaltındakilere ne yapılır? Onlara eğlence partilerini verilir? Sorgulama, hücre, uykusuzluk, falaka, elektrik, ırza geçme, küfür ve akla gelmedik yüzlerce çeşit işkence için 90 gün yetmemiş olacak ki 1402 sayılı yasanın 15. maddesine yeni fıkralar eklendi; "tutuklu ve hükümlüler istek üzerine tekrar sıkıyönetim makamlarına (yani işkence ile sorgulama makamlarına) teslim edilebilecek"! bu gerektiğinde tekrar tekrar kemikleri eriyene kadar tutuklunun (göz altındaki-lerin değil) yeniden maddi ve manevi işkenceye çekilmesi demektir. Bu durum kaç "demokratik" ül-

kede vardır? Evet bu yeni karar "ışkenceye karşı olan" (!) yönetimin 24 Mart 1981'de çıkan son kararıdır. Gerçekte bu zaten yapılıyordu. Yeni "karar" bu duruma uydurulmuştur.

Gözaltı boyunca ne yapıldığını bizden değil MGK'deki faşist bir generalin "yankı"da çıkan şu sözlerinden öğrenin:

"Biz işkenceyi tasvip etmiyoruz, ama bu beyinleri yıkanmış kızlı erkekli tedhişçilerin..... ve örgütleri hakkındaki bilgileri kolay vermeyeceklerini de anlamamız gerekir. (!!)"

Bu ağzı salyalı köpeklere halkımız elbette günün birinde gereken cevabı verecektir. Peki "örgütcü" olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz bay katil ! İşkencenin belli bir "aşamasından" sonra değil mi? Bu herkese işkence uygulaması demektir! Faşist generaller sürüsü yukarıdaki mazereti ileri sürerek işkenceyi köpekce savunuyorlar. Benzer mazeretlerle köyleri basan, evlerde insan katleden, milyonlarca emekçiyi baskıyla sindirmek için hep böyle mazeretler uydurulmaktadır. Eğer devrimci birine işkence yapılmasını istiyorlarsa, ona "örgütcü" yaftası yapıştırmaları, eğer devrimci bir köylük bölgeyi basmak istiyorlarsa, orada "solcu gerillaların" barındığı sahte ihbarını ileri sürmeleri yetiyor. Bunun gibi birine aylarca işkence yapmak için onun faşist cuntaya karşı olması yetiyor. Artık o kişi "katil", "azıllı militan", "gaspçı, hain"(!) olup çıkar. Ve ona ölesiye işkence yapmak bu faşist generaller çetesinin mantığına göre mübahtır. Çünkü dışarıdaki örgütçüler tükenmemekte, yeni sırlar istenmekte. (aslında sır dedikleri, halkın ne yapacağından duydukları korkudur.)

14 Nisan 1981'de duruşması yapılan ...sanıklı bir guruptan 30 kişi, kimlik tesbiti sırasında kendilerine ağır işkence yapıldığını söyleyince bu sözde "adalet" (!) kurumu sözkonusu 30 kişiyi dışarı attırdı.

İşkenceyi bu devletin bütün kurumları benimsemiştir. İşkence bir tür resmi uygulamadır, bunun legal adı sorgulamadır. Onun için gözaltı süresi boyunca ne avukatları, ne de aileleri bu mağdurlar la görüştürülmez. Çünkü 3 ay boyunca faşizmin yeraltı dünyasında insan vicdanını yaralayan, yüz kızartıcı aşağılık işkenceler yapılır. Bu işkenceleri bizzat devletin en yetkili çeteleri yönetir. Geçmişte İbrahim KAYPAKKAYA'nın işkence altında yapılan sorgulamasının genel kurmaylıkca bizzat Yaşar Değerli üzerinden yürütülmüştü. Bu durum 12 Eylül haydutları içinde geçerlidir. Meselâ darbeden önce İstanbul'da gözaltına alınan bir devrimciyi kast ederek bir televizyon konuşmasında "bunların beyni öyle yıkanmış ki 9 gündür adını bile söylemeyenler var" diyor, Kenan Evren. Bu, işkenceyi bizzat bu köpeklerin yönettiğinin acemice itirafıdır. Eğer işkence uygulanmıyorsa, insanın 9 gün adını söylememesinde hayret edilecek birşey yok. Demek ki Evren'i hayrete düşüren şey bu devrimcinin azgın işkenceye rağmen yiğitce direnmesidir. Eğer bu işkenceyi bizzat Evren ve suç ortakları yönetmiyorsa, İstanbul'da cereyan eden bu "basit küçücük" olayı kimden öğreniyor, hangi ihtiyaçtan dolayı kendisine bildiriliyor.

İşkence bir devlet politikası değilse ve tüm devrimcilere zalimce uygulanmıyorsa, yüzlerce kişi neden düzmece suçluluğu kabul edip idam, müebbet, onlarca yıl mahkûmiyet alma pahasına, hiçbir delile dayanmadan polis hazırladığı ifadeleri imzalasın? Bu insanları buna razı eden şey, olsa olsa ölümden daha beter sadist işkencedir. Bu insanların yapmadıkları ve bilmedikleri şeyleri, yapmış gibi ifade imzalamalarını belgeleyen bizzat bu sorgulamaların kendileridir. Meselâ 4 kişinin gerçekleştirdiği herkesce bilinen bir olayı her nasılsa 100 kişi "yaptım" diye kabul ediyor!! Ecevit bu gülünçlüğü bildiği için böyle yapmayın o zaman gerçek suçlular da polis sorgusunu bu gerekçe ile zedeler diyor. Bu, mevcut sorgulama yöntemi ile yargılamanın yasa dışılığına duydukları kaygıdan ileri geliyor.

Evet, bu sorgulama biçimine dayanarak idam cezası veren, bu cezaları onaylayan devlet mahkemeleri ve yöneticileri, cinayet işliyor. 12 Eylül faşist mahkemelerinin hiçbir cezası yasal ve geçerli olamaz. İşte 12 Mart'ta verilen cezalar, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için verilen idamlar bunun isbatıdır. (bizzat bu devletin hukuku onların bu cezalarını haksız ...kabul etmiştir!.) Bu sorgulamalara dayanarak yargıya varan mahkemeler ve o cezaları onaylayan bu yönetim işkenceyi fiilen onaylamış olmuyormu?

İşkence resmi bir politika değilse, sorgu şubesinde işkence araçlarının ne işi var? Boş verin bunu, işkence sokakta başlıyor. Birinden şüphelenilse dahi sokakta dayak faslı başlar: Kimsenin görmediği bir yerde bu namussuzların neler yapabileceği kolayca anlaşılır!

Bir süre önce "Fatsa operasyonunda" yakalanan bir zavallı işkenceye dayanmadığı için ihanete sürüklenmiş TV ekranından şu çağırışı yapıyor: Bize hiç işkence yapılmadı. Yakalandıktan sonra bize çok iyi davrandılar. Arkadaşlar işkence yapılır diye korkmasınlar gelip teslim olsunlar. Bir polis ajanı değilse bir dış koşulun etkisi olmaksızın silaha sarılan bu kişilerin tamamen kendi zıttına dönüşmesi durup dururken mümkün müdür? Bu azgın şiddetli bir işkencenin sonucu değildir? Bu bir yana tersini söyleyen bir tek devrimciyi neden onlar gibi televizyon ekranında konuşurmuyorsunuz?

Sıkıyönetim komutanlıkları ve bu çetelerin reisi faşist Kenan Evren her defasında bir örgütün "çökertildiğini" açıkladığında son cümleleri şöyle bitiriyor: "...Çoğunun biribirini ele vermesiyle.. örgüt militanları seri operasyonlarla ele geçirildi."

Yıllarca faşizme karşı gönüllü olarak birlikte direnen ve aynı inancı paylaşan insanlar durup dururken birbirini nasıl "ele verir"? İnsanları incitmeden ezmeden köpekce üstlerine çullanmadan mümkün mü bu?

Yazıkki bütün bunlar kuru bir hayaldir. Yarı-Sömürge, Yarı-Feodal ülkelerde mantığın ve tekniğin yerini kaba bir şiddet ve ilkel bir intikam duygusu alır. Sömürünün ilkelliği kadar baskı da kaba ve ilkeldir. Bu ülkelerde insan hukuku ve uygarlığın yerini gericilik ve faşist şiddet alır. İşte bu sebepten devrimci düşünce karşısında çaresizlikten öfkeyle kuduran kompradorlar ve ağalar vahşi bir işkence tezgâhlamak zorunda kalır, sistem; yaşama umudunu işkencede, zulümde bulur. Öteden beri bu devlet, tüm halk için korkunç bir işkence makinesi gibi işliyor; kemik kırıp can alıyor, onur yaralıyor. Bundan önce de birçok devrimci işkencede katledildi.

12 Eylül faşist generaller çetesinin kara suratına daha şimdiden onlarca devrimcinin adı yazılıdır.

İBRAHİM ESKİ-İRFAN ÇELİK-Z.ABİDİN CEYLAN-MUNZUR
GEÇGEL-MEHMET ALİ KILIÇ-HASAN KILIÇ-SÜLEYMAN ÖLMEZ
DIŞ DOKTORU ABDULLAH PAKSOY-HASAN GAZOĞLU-ŞAHİN
DOKUYUCU

Hiç şüphesiz bu sıraladığımız isimler işkencede ölenlerin yarısı bile değildir. Bunlar akrabalarının cesaretli girişimleri ve devrimcilerin müdahalesiyle açığa çıkartılanların bir kısmıdır, gerçek sayı bunun birkaç katı kadardır. Elimizden geldikçe bunları araştırıp ortaya çıkartacağız. Şimdi bu faşist yönetime soruyoruz; bunlar için ne yapmış?

Elbette işkencede herkes ölecek değil. İşkence aleyhinde herkesin kulak kesildiği bu sıra, halâ işkencede devrimciler öldürülüyorsa bu işkence şirketinin ne kadar kendinden geçtiğini gösterir. "insancıl" ve "vicdan" edebiyatı yapmak pek güzeldir bay evren, ama sınıf mücadelesi ve insan gerçekliğinin ayrı bir mantığı var. Ne yazıkki insanlık katında sizin ve temsil ettiğiniz gericilik katarı sınıfınızın nasibi sadece "vicdan"sızlıktır. Çökmekte olan her sömürücü "bedbaht" sınıfın talihsizliğidir bu.

Bu faşist devlet her suç için bir savunma yolu, adi bir sahtekârlık bulmuştur. Yalan ve demagojiye sığınmak faşizmin iflası ve çaresizliğidir. Öldürülen her devrimci için "intihar" etti denilmektedir. Bütün cihana defalarca isbatlanmıştır ki devrimciler hiçbir zaman en zor şartlarda bile mücadeleden başka bir yol aramazlar ve intiharını akıllarına bile getirmezler. Devrimciler öyle bir inanç taşır ki, onu zulmün hiçbir türü yenemez. Onlar haklı bir dava için çarpıştığını ve bu davanın mutlaka başarıya ulaşacağından asla şüphe etmezler. Kendisine işkence yapan katillerden birgün mutlaka hesap sorulacağını düşünür ve bu zavallıların korkunç akibetlerini görmek için yedi canlı kesilir, ölümü unuturlar. Haklı bir dava için, mazlum, yoksul, çilekeş halkı için dövüşenler asla intihar etmez. İntihar çöküşe giden haksız asalak sınıflar için bir kurtuluş yolu olabilir. Hitler gibi insanlık düşmanı akrep ve köpek soyundan olanlar intihar edebilir. Bütün bu tarihsel gerçeğe rağmen, diyelimki, bu doğru olsa bile, sizin zalimliğinizi ve işkence suçunuzu ortadan kaldıracak mı? Tersine bunu daha çok isbatlamaz mı? Eğer insanlar intihar edebilecek kadar canından bıkiyorsa, bu ölümden daha azgın bir işkencenin varlığından başka neyi isbatlar?

Bütün faşist haydutlar ve elebaşı generaller çetesi "68 işkence iddia"sından söz edip, soruşturma açtıklarını söylüyorlar. Bu halkın tepkisi karşısında takınılan sahte bir görünüşdür. Herkes bu zalim yönetimin işkencelerine karşı hareket geçtiği zaman faşist cunta işkence yapmaya fırsat bulamayacaktır. O zaman sahte soruşturmalar açmakla kalmıyacak, fiili işkencecilerin akibetine ortak olmamak için onları kollamaya bile cesaret edemeyecektir. Faşist cunta bu "soruşturmaları" kendi isteği ilemi açtı? hayır: Halkın ve dünya kamuoyunun mücadelesi ve baskısı sonucu buna mecbur kaldı. Faşist cuntanın işkencecileri cezalandırması imkânsızdır. Çünkü bu suçun elebaşısı bizzat kendisidir. Bu mahkemeler işkenceyi soruşturamaz, çünkü tüm sorgu ve yargıları işkenceyle yapmakta aynı suçun ortaklarıdır. İşkencecileri cezalandıracak tek güç halkımızın kahraman gücüdür. Bugünkü soruşturmaların sahteliğinden ötürüdür ki, işkence durmuyor, yeni işkence ölümleri yayılmaya devam ediyor. Bu faşist rejimin binbir sahtekârlığı vardır. Devrimcilere işkenceyi reva görmek, onlarca yıl ceza ve idamları haklı göstermek için, onları "katil" ve "cani" göstermeye çalışıyor. Yakalanan her devrimci için kabarık cinayet rakamları veriyor, hatta polis işlediği cinayetleri bile bu sayılara ekliyerek devrimcilere verilecek cezalar için kamuoyu oluşturuluyor. İşte en yakın örneği: 15 Nisan 1981'de televizyonda gösterilen 49 devrimcinin "cinayetleri" olarak sayılan 16 ölüm olayında devrimcilerin adında sayılmaktadır. Bu 16 kişinin içinde devrimcilerden biri Cihan ÇELEBİ yoldaşımızdır. Cihan ÇELEBİ faşistlerle işbirliği halinde Sarıyer'de halka zulüm yapan polis sürüleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. Bütün halkın gözü önünde cereyan eden, polis bu cinayeti de, bu 16 kişinin içinde, devrimcilerin "cinayeti" olarak sayılıyor.

Bütün emekçiler, yurtseverler, demokratlar, bu aşağılık, yalan, işkence, ölüm ve talan düzeyine son verelim. Partimizin bu uğurda yürüttüğü mücadeleyi destekleyin. Bu faşist çetenin eli size değmedikçe, sesinizi çıkarmamazlık yapmayın, böyle yaparsanız ilerde sizinde yakanıza yapıştığı zaman ses çıkaracak kimse kalmıyacaktır.

Ey faşist generaller çetesi, işkenceciler, bundan böyle sizi rahat bırakmayacağız. Sahte rapor veren doktorlarınızı, işkence altında imzalatılan sorgularla mahkûmiyet kesen aşağılık mahkemelerinizi rahat bırakmayacağız! İşkence altında alınan hiçbir ifade geçerli olmayacaktır.

Bu yüzlerce idam fermanları ve hapis cezaları işkence yapan, idam cezası veren ve bu cezaları onaylayan faşist cunta ve suç ortaklarının boynuna asılacaktır. 12 Mart'ta olduğu gibi şimdi de verilen her idam cezası resmi bir cinayet olacaktır. Bu insanlık suçuna iştirak eden tüm cellatlar

şebekesi elimizden kurtulmayacaktır. Ne kadar uzun cezalar keserseniz kesiniz, bunun uzunluğu sizin düzeninizin uzunluğunu geçmiyecektir. Sizin bu asalak, zulüm düzeninizin ömrü çok kısadır. Yazık ki onbinlerce insan onbinlerce yıl, zindanda tutacak kadar ömrünüz olmayacaktır. Sizde bunu biliyorsunuz, onun içindir ki, alel acele idam kararları çıkartıyorsunuz, hatta yargılamaya bile gerek duymadan, beşer onar toplu halde katlediyor, işkencede öldürüyorsunuz. Fakat biz halkız, tükenmek bilmeyiz, bugün işkence tezgâhlarınızda ve zindanlarınızda destanlar yaratırız, yarın sizin kanlı ellerinizi kırmada, faşist beyninizi dağıtmada aynı destanları yaratırız ve halkımızın kurtuluş ve özgürlük günü olan devrimi ellerimizle nakış nakış işleriz! Bu sizin sonsuz bir ölümünüz olacaktır.

İŞKENCE FAŞİZMİN ÇARESİZLİĞİDİR!

İŞKENCEDE KIZIL DİRENME RUHUNU YÜKSELTELİM!

İŞKENCECİLER CEZASIZ KALMIYACAK!

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

İŞKENCEYİ HER YERDE TEŞHİR EDELİM, CESARETLE ÜZERİNE YÜRÜYELİM!

FAŞİST CUNTANIN

bş. sf. 1 de

Biz burada ne bu "muhteşem" kurultayın işçiler adına yediği haltı, ne de faşist cuntanın "tarafsızlık" maskesini düşüren Tercüman gazetesiyle bu pervasız işbirliğini ele alacak değiliz. Hiç şüphe yokki işçiler, kendileri hesabına soytarırlık yapan bu emperyalist köpeği, şiş göbek komprador sürülerinin düştükleri güldürü oyununu ciddiye almamışlardır. Her ülkede halk düşmanlarının, halk adına bu tür sahtekârlıklar yapmaları çok görülmüştür. Kaldı ki butür sahtekârlıklar eskiden beri Tercüman gazetesinin mesleğidir. Cuntanın tarafsızlığı ise çoktan iflas etmiştir. Bizim için önemli olan, faşist generaller çetesi ve onlara Tercüman gazetesi aracılığı ile akıl veren komprador ve feodal haydutların yurt dışındaki işçilere karşı tertipledikleri yeni oyundur.

Faşist cunta ülke içinde tüm emekçileri koyu bir zulüm altında soyup soğana çevirdi. Fakat aynı zamanda yurt dışındaki işçilere istediği zaman uygulayamıyor. Üstelik akrabaları ve hemşerileri, kardeşleri koyu bir zulüm altında alçakca sömürülen yurt dışındaki işçiler, onların bu acılarını paylaşarak yurt dışında faşist cuntaya karşı nefretle tavır alıyorlar. Kurultay, faşist haydutların yurt dışındaki işçilere karşı böyle alçakca bir saldırının ilânıdır.

Belliki amaçları ırkçılık ve şövenizm ile milliyetçilik adına beyinlerini yıkadıkları bir kısım bilinçsiz işçiyi, aralarına firardaki faşist canileri de katarak devrimci, yurtsever işçilere karşı eyleme geçirip cuntanın aleyhindeki durumu düzeltmektir. İşte o "muhteşem kurultayının" işçilere duyduğu bu ilgi böyle korkunç bir işçi düşmanlığıdır. İşçileri bölüp yaban ellerde birbirine düşürmektir!..

Kurultaya "işçi temsilcisi" diye katılan 30 kişiyi kim seçmiş? yurt dışındaki işçiler adına konuşma hakkını onlara kim vermiş? Tercüman gazetesi ve faşist cunta önce bunu açıklasın. Anlaşıyor ki bu temsilciler de cuntalama tepeden temsilcilerdir! Öyle olduğu içinde işçilerin değil Tercümanın ve cuntanın temsilcileridir. Faşizme uşaklıkları bundan ileri geliyor. Kendisinde işçiler adına konuşma hakkını gören Sezai Akdağ adlı bir faşist, "yurt dışındaki vatandaşlarımızın %98'i devletine, milletine ve ordusuna bağlıdır" diyor. Yine bu grup takımının sözlerini faşist Ergun Göze şöyle aktarıyor:

"Hiç testiği kıranla kırdırmamak için uğraşan, bu arada o da testiği kırsa bile bir olurmu? Hiç canı istediği için adam öldürenle, canını

kurtarmak için adam öldüren bir olurmu?.... Her suçlu cezasını çöksün ama ayırım ortaya çıksın.. o zaman kına gibi un olur ve bizde feraha çıkarız. Yoksa biz yüzbinlerce yürür Avrupa konseyine meram anlatır, komünistlerin heveslerini kursaklarına tam tıklarız."

"İşçi temsilcisi" olarak toplantıya katılan bu serserilerin konuştuğuna bakın. Bu uşak ruhlular komünistlerin işçi devrimcileri olduğunu bilmiyorlarmı? üstelik o "canı istediği zaman adam öldüren"lerin komünistlerin hevesini kursağına tıkmak için uğraşan Ferhat Tüysüz, Veli Can Oduncu olduğunu bilmeyen bir sizmi kaldınız?

Bu sözde "işçi temsilcilerinin" derdi işçi sorunları değil, komünizm ve işçi düşmanlığıdır. Faşist Kenan Evren'le görüşmelerinde de şöyle diyorlar:

"Paşam affınıza sığınarak birşey söylemek istiyorum. 12 Eylül'den sonra çok büyük bir çamaşır makinası gibi Türkiye'deki 45 milyonu yıkayıp temizlediniz. Yurt dışındaki iki milyonu da yıkayıp temizleyin. Sizden bunu bekliyoruz. (Tabii ki Kenan Evren de o kadar detarjani nereden bulacağız diye cevap veriyor zevkle)

Bu satılmış cunta dalkavuşu uşaklar, cuntanın Türkiye'deki işçilere neler yaptığını biliyor mu? Türkiye'de bütün işçilerin meselesi IMF köpeği Turgut Özal, işçi düşmanı Sadık Şide ile aynı toplantıda olduğunun da farkında mı katıldığı toplantının, bugünkü durumdan işçilerin fazla ücret istemelerini sorumlu tutan, hep patronların yanında yer alarak işçi grevlerini kırmaya çalışan Tercüman gazetesinin düzenlediğini bilmiyorlarmı?

Faşist cunta yurt dışındaki emekçilere karşı bu saldırı plânını uzun süreden beri hazırladıklarını SSK genel müdür yardımcısının şu sözlerinden anlıyoruz:

"Bugün burada düzenlediğimiz brifingi kurultayın uzantısı olarak görüyor ve bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Kurultaydan önce de milli Güvenlik Konseyinde de dört büyük toplantı yapılarak yurt dışında çalışanların dert ve dilekleri tesbit edildi. Bunun geçtiğimiz hafta adeta diyebilirim ki, yurt dışında çalışanların haftasıydı.(!)"

Aynı hafta yurt dışında faşist cuntanın aleyhinde yükselen protesto hareketlerini hatırlanarak, bu faşist haydutların niyetleri daha iyi anlaşılır.

Faşist cuntanın elebaşısı Kenan Evren bu gerici işçilerin üzerine kışkırtarak şöyle diyor:

"Bir avuç devlet düşmanı yurt dışında Türkiye aleyhinde akla gelmedik melânetleri yapıyorlar. Onlarla burada biz mücadele ediyoruz. Orada da siz mücadele edeceksiniz. Bu mücadelenizde biz sizi destekleyeceğiz, arkanızda olacağız."

Nitekim kurultaydan iki üç gün sonra radyo ve televizyonlar Almanya'da "Türk ordusuna bağlılık ve selâm" miting ve yürüyüşünün yapılacağı duyuruldu.

Yurt dışındaki emekçilere karşı bu denli haince tertipler hazırlayan faşist cunta ve sömürücü haydutlar, işçilerden mark isteme şerefsizliğini de unutmuyorlar.

Kurultaya katılan Tayyar Altıkulaç (ne biçim din adamıysa) kan ve gözyaşı içinde boğulan mazlumların ahına karşı, onları azgın kompradorlar ve ağalar adına şöyle sitem ediyor:

"Duyduğumuz rivayetler doğru ise, yurt dışındaki yabancı bankalarda işçilerimizin 20 milyon mark parası var. Buna çok üzülüyoruz. Bu paralarınızı neden kendi bankanıza yatırmıyorsunuz?"

Tercümanın faşist yazarı Ergun Göze'de şöyle diyor:

"Türk işçilerinin Almanya'da 20 milyon mark aşkın parasının birikmiş olduğu söylenmekte. İşte Türkiye'nin mali meselelerini bir çırpıda halledecek kaynak..."

Turgut Özal'dan tüm haydutlara kadar hepsi bu dert ile yanıp tutuşuyor. Yurt içinde işçilerin emeğini köpekce elinden alan, Turgut Özal, bu defa da yurt dışındaki işçilerin marklarına sulanıyor. Emekçileri talan eden bu gangasterlerin başı Kenan Evren "devlet olarak her bakımdan sizlere güveniyoruz. artık bizi dışarıdan borç istemeye muhtaç etmeyiniz" diyerek az önce işçilere yaptığı tehdit ve kışkırtmayı unutarak köpekce yalvarıyor.

Ne yazık ki işçilerin bu kendi düşmanlarına tek kuruş yardımları olmayacaktır. Yurt dışındaki işçiler "Türkiye karşıtı" değildir. Türkiye'deki faşist talan düzeninin karşıtıdır. Ve bu emekçilerin faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi davaları da vardır. Türkiye emekçileri bu davanın peşini bırakmayacaktır. Sahte "işçi kurultayları" işçileri kandıramaz.

İşte bir yalan örneği:

Bu kurultay rezaletinin göğü kapladığı bir sırada Seba şehrinde Libya polisi tarafından Türk sömürücülerinin emriyle öldürülen işçi Turan Yıldırım arkadaşın cenazesi getiriliyordu. Bu olayın hikâyesini şehit işçi arkadaşın ağabeyi Sincp'lu Enver Yıldırım'dan dinleyelim:

"Türk patronumuz bizi köle gibi çalıştırmak istiyordu. 350 kişiydik. Pasaportlarımız patronda olduğu için ayrılıp gidemiyorduk. Sosyal haklarımız kısıllıyor, kötü yemekler veriliyordu. Libya makamlarından izin alıp greve gittik. 15 Nisan günü şantiye ye Libya'lı polisler geldi. Grev gözcümüz polisin şantiyeye girmesini önlemek isteyince üzerimize ateş açtılar. Vurulan kardeşim oracıkta can verdi. Biri ağır olmak üzere iki arkadaşımız da yaralandı. Sonra biz üzerlerine yürüyünce korkup kaçtılar. Kardeşimin cenazesini getirebilmek için bana ve üç arkadaşımıza izin alabildik. Kardeşimin hakkını aramak için tekrar Libya'ya döneceğim." Ayrıca bu olaylardan sonra bir kısım işçiler tutuklandı. Turan Yıldırım şehit düştü ama Seba'daki bu grevi işçiler sürdürüyor.

Libya polisi ise "işçilerin Türk yetkililere saldırması üzerine müdahale etmek zorunda kaldık" diyor.!!

Faşist cunta hükümeti sözde olayı incelemek için bir heyet göndermiştir. Tabii bu göz boyamak içindir. Geçmişte Alman kapitalistlerinin işçilere karşı uyguladığı baskıyı da sessizce geçiştirmişlerdi. Bugün Almanya'da ve başka yerlerde çalışan işçilerimize uygulanan ikinci sınıf insan muamelesi devam ediyor. Kuşku yok ki cuntanın bu kışkırtmalarından sonra Alman polisi daha büyük bir cesaretle faşist cunta uşaklarınınında desteğini alacak, yurtsever namuslu Türkiye'li işçilere saldıracaktır. Nitekim Almanya'da düzenlenen faşist miting de böyle oldu.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren, milyonlarca yurtdaşımızı yabanelerde çalışmak zorunda bırakan, ülkemizin zenginliklerini yabancılara peşkeş çeken, halkımızı işkence, katliam ve zindan içinde ezen özgürlük ve demokrasi düşmanı komprador-burjuvazi, toprak-ağaları ve onların kanlı çizmesi faşist cuntalara alkış tutanlar işçi olamaz. Bugün ülkemizde iki ses var. Biri IMF, OECD gibi emperyalist sermayenin uşağı kompradorların, ağaların, tefecilerin, generallerin hain sesi, diğeri de her milliyetten devrimci Türkiye halkının sesidir. Bu yurdun gerçek sesi bu duruma son vermek istediği için öldürülen, zindana giren, işkenceye uğrayan, namuslu insanlar, yiğit işçi ve köylülerdir. Hain halk düşmanlarına "paşam", "ağabey" diye yağ yapan, komünizm düşmanı Sezai Akdağ gibi faşist serseriler değil! Turan YILDIRIM'lar, Şerif AYGÜN'ler, Hasolar, Memolardır.

Sahte işçi kurultayları düzenleyen Tercüman gazetesi; Turgut Özal'ların, Sadık Şide'lerin, Vehbi Koç'ların, Sabancı'ların, yabancılardan temsilcisidir. İşçi ücretlerini düşürenler, kıdem tazminatlarını sınırlayanlar, bizi yabancılara borçlandırıp, köle edenler, bu kan emici haydutlar degillermi? İşverenlerin işçi haklarını savunduğu ne zamandan beri görülmüştür?

Bu faşist haydutlara bir fenîğimizi dahi veremeyelim. Varsın mark hasretiyle tutuşup gebersinler.

Yurt dışında gerici kışkırtmaları boşa çıkaram. Faşist cunta defolup gidene kadar mücadele edelim. Devrim kavgamızı yükseltelim.

Faşist diplomatların değil, öldürülen Turan YILDIRIM'ların katledilen devrimcilerin anısını yüceltelim.

Unutmayalım ki kendini faşist cunta ile birleştirenlerin ömrü uzun değildir. Daha büyük fedakârlıkla, yurt içindeki mücadeleye destek olalım, katılalım.

Hazırol

Mapusluğa hazırrol
Hazırol darağacına
Namlu ağzına
Dişe diş
İnada inat
Kavgalar yoludur
Tuttuğun yol
Betona ve demire
Teslimiyet isteyen
Katı zebellah emire
Yani sermayeye
Ve zincir dünyasına karşı
Sınıfının onurunu
Kızıl direnme ruhunu
Yaşatmaya hazırrol!
Düşman
Zindanlarda hiç bir zaman
Yenilmez diye düşünme
O
En ağır yenilgileri
Zindanlarında tadar
Ve yer yüzünde hiç bir şey
Zindanları kurtarmak kadar
Koymaz ona

Son kez bağıriyorum
Hazırol!
Ömürboyu yatmaya
Nikahın ölüme
Kıyılrsa bile
Sorgulama tezgahında
Destanlar yaratmaya
Hazırol!.