

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST) YAYIN ORGANI

İŞKENCE VE CİNAYET:
FAŞİZMİN SON UMUDU!

Çeşitli milliyetlerden çilekeş Türkiye

işçiler, yoksul köylüler, devrimciler, yoldaşlar;

Faşizmin işkence tezgahları arı kovana gibi işliyor!

MIT ve KONTR-GERİLLA'nın işkence hücreleri, koridorları tıkabasa dolu devrimcilerle ve sıradan emekçilerle.

İşkenceciler durmadan çalışıyor, falakaya yatırıyor, zincirle günlerce tavana asıyor, cop sokuyor, pisliğini yalattırıyor, elektrik veriyor, arza geçiyor, binbir türlü işkence ve ölüm tehditini peş peşe saralıyorlar.

Bu işkence ve kanlı zulüm esnasında nice yiğit halk evladı şehit düştü. Nicesi sakat kaldı. Nicesi de şimdi cezaevlerinde işkencenin iğrenç pençesinin zedelennmiş insanlık ve devrimcilik onurlarının acısa yüreklerinde çün gibi ağırlaşarak yatıyorlar.

12 Eylül cuntasının kanlı defterinde daha gündiden elli'den fazla işkence ile katletme suçu yazılıdır. Bunların bir kısmı, bütün saklama çabalarına rağmen su yüzüne çıktı. Yerli ve yabancı basında gözaltında (yani işkencede) ölen 10 kadar emekçi ve devrimcinin bahsi geçti. Faşist diktatörlük, bu cinayetleri örtbas edebilmek için, kimine "pencereden kendini atarak", kimine "başını duvara çarparak intihar etti" dedi. Böyle bir yalan uydurmadığı bir iki durumda da sözde "görevliler" hakkında "soruşturma" açtı. (Ama bunların bir tanesi bile mahkemeye çıkarılmadı, mahkum edilmedi.)

Devrimci Zeynek Abidin Ceylan yoldaşı işkence masasında katledilen kimdir?

Devrimci İrfan Çelik yoldaş işkencede konuşmadığı için nasıl asılarak şehit edildi?

Bursa, Ankara ve İstanbul Emiyetlerinin üst katlarından devrimcileri atarak katleden ve bunlara intihar süsü verneye kalkışanlar kimlerdir?

İstanbul-Davutpaşa, Ankara-Manak cezaevlerinde katledilen devrimciler kimlerdir?

Demokrat İlhan Erdost'u dipçik ve süngü darbeleriyle öldüren emir-kulu zavallı asker midir yoksa "emir-komuta zinciri" içinde hareket eden faşist Türk ordusunun generaller çetesi midir?

İzmir'de şehit düşen Ali Geçgel yoldaşının cenazesini almaya gelen Munzur Geçgel, işkencede nasıl katledildi? Munzur yoldaşının naaşı neden elektrik direğine çıkarılacağına simsiyah ve kayış gibi idi? Neden sol gözü patlayıp akıştı? Onun cenazesini İzmir Devlet hastanesinin kapısına atıp giden polis ekip otosu kime attı? Darp ve elektrikle öldürüldüğünü en cahil bir insanın dahi anlayacağı Munzur yoldaşa "eceliyle öldü" raporu veren devlet doktoru kimdi?

Yoksul halkımızın yüreği yanarak sorduğu bu gibi soruların haddi hesabı yoktur. Ve bu soruların cevabını "intihar etti", "görevliler hakkında soruşturma açtık" gibi sahtekarlıklarla geçiştirmek mümkün olmayacaktır. Mazlum halkımız ve bütün dünya halkları, Partimizin yayınları aracılığıyla bu gibi soruları sormaya devam edecek, gerçekleri bir bir öğrenecektir. Faşist diktatörlüğün iğrenç yalanları ve demogojileri ancak kendilerini ve emperyalist, sosyal emperyalist e-fendilerini kandırabilmektedir.

Analar, bacılar, kardeşler;

İşkence ve katliam şu saatte de giderek büyüyen bir hızla devam ediyor. Onbinlerce kadın ve erkek emekçi, demokrat ve devrimci işkence tezgahlarında faşizm ile dişe diş mücadele ediyor.

İşte bunun sadece etrafımızdan iki örneği:

Partimizin fikirlerini doğru bulan ve Demokratik Halk Devrimi için gözünü kırpmadan ölüme gidecek kadar yiğit bir komünist devrimci, faşizmin işkence tezgahlarında Mehmet Sani yoldaş!

Bu kişi 20 Kasım 1980 de Ankara'da gözaltına alınmış ve işkencesi şu anda İstanbul Emniyetinde devam etmektedir.

20 Kasımdan bu yana ailesi kendisinden hiç bir haber alamamıştır. Biz bu komünistin hayatından endişeliyiz. Neden? Çünkü faşist diktatörlük Mehmet Sani'yi "teröristlerin başı" ilan etmiş, duvar ilanlarında resimlerini basmıştı. Öne sürülen suçları iddia Mehmet Sani'nin "TIKKO Bölge Komutanı" oluşudur. Partimiz TKP/ML ve onun önderliğindeki halk ordusu TIKKO, hakim sınıfların ve onların faşist devletin can korkusudur. Bu nedenle faşizm Partimizin fikirlerini benimseyen her devrimciyi "TIKKO'nun başı" ilan ederek yok etmek istemektedir. İşte Mehmet Sani de böyle bir komünist devrimcidir. O, yakalandıktan önce işçilere ve yoksul halkına Türkiye'nin gerçeklerini kavratmak için var gücüyle çalıştı. Yakalandıktan sonra da işkencede komünist bir tavırla direndi, direniyor. İşte bu nedenle faşistler öfkeden kudurmakta ve Mehmet yoldaşı ne pahasına olursa olsun katletmek istemektedirler.

İkinci örnek: İşkencede komünistçe direnen, emekçi kadınların bilinçli temsilcisi Feride Oymak yoldaş!

Bu bacının boy boy resimleri 20 Aralık 1980 de gerici bacının sayfalarına kaplandı. O'nun da hakkında ileri sürülen iddia, Partimizin "Merkez Komitesi üyesi" olduğu, "Merkez Komitesi ile alt organlar arasında irtibat sağladığı", "yedi kişinin idamını planladığı" vb. dir. Feride Oymak'ın adı etrafında hakim sınıflar büyük gürültü kopardılar. Neden? Çünkü bu bacı, Partimizin fikirlerini doğru bulan bir komünist devrimci kadındır. Çünkü bu bacı, her türlü işkenceye rağmen, işkencede faşizme boyun eğmemiştir ve halen direnmektedir.

Feride bacı iddia edildiği gibi ne Partimizin Merkez Komitesi üyesidir, ne hayal ürünü "bacı hücresi"nin lideri, ne de "Merkez Komitesi ile alt organların irtibatçısıdır" Ne de yedi halk düşmanının doğru olarak ölümüne mahkum ve imha edilmesinin planlayıcısıdır. Bütün bunlar, düşmana teslim olmayan bu devrimci kadını yok etmek amacıyla acz ve öfkeden kuduran faşizmin ona yüklemeye çalıştığı iddialardır.

Evet, bu eli kanlı köpekler Feride yoldaşı yok etmek istiyorlar. Bu bacı, 12 Kasım 1980 de yolda yalnız başına yürürken, bir ekibin şüphesi ile "gözaltı"na alındı. O tarihten bu yana da işkencededir. Ona iki aya yaklaşan bir zaman içinde en hunhar, en adi işkenceleri uyguladılar. Bacaklarından zincirle astılar ve sekiz gün zincirden indirmediler. Çeşitli yerlerinden elektrik verdiler. Bunun neticesinde bacının ciğerleri ve mideyi tahrip olmuştur; kan kuşmakta ve kan oksürmektedir. Faşizmin "namus anlayışı" ile yaptıkları aşağılık işkenceler neticesinde rahatsızdan sürekli kan gelmektedir. Bacı, sürekli ölümle tehdit edilmekte ve polislerin ha-

zarladığı sahte ifadeyi imzalamazsa, ölüm lardan ölüm boğan denilmektedir. Feride Oymak halen Ankara Emniyetinde işkencededir.

Bu devrimci yoldaşlar halen işkencede direniyorlar. Ve daha yüzlerce de direnmekte dir. Eğer bu hayatından endişe duyduğumuz işkence devrimcinin canı işkence tezgahlarında kalırsa, komprador patron ağa devleti bu cina yetlerini hiç bir zaman örtemeyecektir!

Yoksul halkımızın yüreğindeki kin ve nefret, katledilen her halk evladı ile birlikte daha da büyüyor, kabarıyor. Bu sınıf kininin kabarak bir sel gibi taşacağı ve bütün faşist katilleri boğacağı günler uzak değildir.

Siz ey işkenceci generaller, polisler ve bilcümle faşist katiller! Partimiz önderliğinde mazlum halk mutlaka dökülen kanların hesabını son damlasına kadar soracaktır. O zaman köpekçe yalvarmalarınız boş para etmeyecektir.

Türkiye'nin çeşitli milliyetlerinden yoksul halkına sesleniyoruz !

Faşist diktatörlüğün yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz zulmü, bizleri yıldıramaz. Yıkılmaz ve çöküşe giden her sınıfın son umududur kanlı zulüm. Oalar yarattıkları kan sulinde mutlaka boğulacaklardır. Yurdumuzun üstünde halk demokrasisi ve bağımsızlık güneşi mutlaka doğacaktır !

Tüm aydınlara, demokratlara sesleniyoruz!

Faşist cuntanın teröründen korkup bir kenara sığınmayın. Ordu şakşakçılığı yapmaktan vazgeçin. İşkenceye, teröre ve demokratik haklara yönelen aşgın saldırılara alkış tutmayın! Demokrasiden yana çıkın !

Tüm işçi ve emekçi kadınlara, bacılara sesleniyoruz !

Devrimci katalin! En adi işkence bile sizin kininizi söndüremez, yolunuzdan alıkoyamaz. İşte komünist kadın Feride bacının örneği! Onun mücadelesine katılın! Devrim saf-larından eksilen yerleri, erkeklerle omuz omuza Türkiye'nin yiğit emekçi kadınları dıracaktır.

Tüm işçi sınıfına ve emekçi halkımıza sesleniyoruz!

Faşizmin ne "parlamentar" maskeli biçimi, ne de "12 Mart"lı, "12 Eylül"lü cuntaları, bizlerin Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık mücadelemizi durduramayacaktır ! İşkenceleri lanetleyelim! Faşizmin eline düşen devrimciler, demokratlara sahip çıkalım! Demokratik haklarımıza sahip çıkalım! Birleşelim ve bal yozdan bir yumruk gibi faşizmin tepesine inelim!

Tüm dünya halklarına sesleniyoruz !

Türkiye'de komprador burjuvazi ve toprak ağalarının faşist diktatörlüğünün iğrenç yüzünü tanıyın! Bunu sizlerden saklamaya çalışan emperyalistlerin, sosyal emperyalistlerin ve onların uşaklarının yalanlarına, demogojilerine kanmayın! Faşizmi lanetleyin! Türkiye'nin ezilen ve yoksul halkının demokratik mücadelesini destekleyin !

TKP/ML

Merkez Komitesi

6 Ocak 1984